

## ŞEYH AHMED DEDE OCAĞI'NIN YENİDEN ZUHURU: TESLİM ABDAL OCAĞI (YAZILI KAYNAKLAR)

*“Erden Er, Yoldan Yol Doğar”*

*The Revival of the Ocağı of Sheikh Ahmed Dede: The Ocağı of Teslim Abdal (Written Sources)*  
*“Man Arises from Man, Path Arises from Path”*

### Neukonstitution des Scheich Ahmed Dede Ocaks: Teslim Abdal Ocağ (Schriftquellen)

*“Weise erschaffen neue Weise, Wege führen zu neuen Wegen”*

Bülent AKIN\*

Ozan YILMAZ\*\*

ÖZ

Türk Edebiyatı ve Alevi-Bektaşî geleneği içerisinde önemli bir konuma sahip olan Teslim Abdal'ın hayatı, sanatı ve şüirlerine ilişkin bugüne kadar çeşitli çalışmalar yapılmasına rağmen, onun adını taşıyan Teslim Abdal Ocağı hakkında kapsamlı bir araştırma yapılmamıştır. Yazılı belgelerden Şeyh Ahmed Taviil soyundan olduğu anlaşılan Teslim Abdal'ın, veli kültü merkezli ocak yapılanmasını yaşadığı dönemde kendi etrafında güncellediği, bu vesileyle Şeyh Ahmed Dede Ocağı'ndan ve soyundan olmasına rağmen kendi adıyla yeni bir ocak yapılanmasının ortaya çıkmasını sağladığı anlaşılmaktadır. Ocak mensubu dede ve talip toplulukları tarafından süreği günümüze kadar devam ettirilen Teslim Abdal Ocağı, halen talip toplulukları üzerinde yetkinliğini korumaktadır.

\* Dr., Siirt Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, bulentakinedb@hotmail.com.

\*\* Doç. Dr., Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, oyilmaz@sakarya.edu.tr.

Elazığ'ın Baskil ilçesine bağlı Şih/Şeyh Hasan (bugünkü adıyla Tabanbükü) köyünde yerleşik bulunan Teslim Abdal Ocağı'na mensup dede ve talip toplulukları arasında gerçekleştirdiğimiz saha çalışmalarımızın bir ürünü olan bu makalede, Teslim Abdal Ocağı'nın tarihî yapılanmasına yönelik tespit, değerlendirme ve incelemelerimize yer verilmiştir. Bu çerçevede, saha çalışmalarımız sırasında Teslim Abdal Ocağı'na mensup dede ailelerinin şahsî arşivlerinden elde ettiğimiz h. 1206/1207 (m. 1791-1792), h. 20 Rebiülâhîr 1207 (5 Aralık 1792), h. 24 Cemâziyelâhîr 1232 (m. 11 Mayıs 1817), h. 20 Rebiülevvel 1258 (m. 1 Mayıs 1842) ve h. Rebiülâhîr 1302 (m. Ocak/Şubat 1885) tarihli üç adet şecerenâme ve iki adet icâzetnâme türündeki belge ışığında Teslim Abdal Ocağı'nın tarihî yapılanması aydınlatılmaya çalışılmıştır.

**Anahtar Kelimeler:** Teslim Abdal Ocağı, Teslim Abdal, Şeyh Hasan, Şeyh Ahmed Dede, Alevi Ocakları.

### ABSTRACT

Although there are many studies concerning the life, art and poems of Teslim Abdal, who has an important place within Turkish literature and Alevi-Bektashi tradition, there is no comprehensive study of the ocak that carries his name. It appears that Teslim Abdal, who according to written documents descended from Sheikh Ahmed Tavil, restored around himself the veli cult-centered ocak organization and, by means of this, enabled a new ocak organization to develop with his name considering his ties with Sheikh Ahmed Tavil and his ocak. The ocak of Teslim Abdal which pursuance is kept alive by dede and talip (follower lineages) communities, members of the ocak, still maintains his influence on the talip communities.

This paper, which is a result of our fieldworks carried out among dede and talip communities, members of the Teslim Abdal ocak located in the village of Şih/Şeyh Hasan (Tabanbuku) in the region of Baskil, in Elazığ, includes our findings, evaluations and analyses about historical structuring of the Teslim Abdal ocak. In this context, we tried to clarify this historical structuring of the ocak in the light of three shajaras, one ijaza and a berat type document, dated Hijri 1206/1207 (CE 1791/1792), H. 20 Rabi al-thani 1207 (CE 5 December 1792), H. 24 Jumada al-thani 1232 (CE 11 May 1817), H. 20 Rabi al-awwal 1258 (CE 1 May 1842), and H. Rabi al-thani 1302 (CE January/February 1885).

**Keywords:** Teslim Abdal ocak, Teslim Abdal, Sheikh Hasan, Sheikh Ahmed Dede, Alevi ocaks.

## ZUSAMMENFASSUNG

Obwohl es verschiedene Studien über das Leben, die Kunst und die Poesie von Teslim Abdal gab, der eine wichtige Position in der türkischen Literatur und der Alevitisch-Bektaschitischen Tradition innehat, gab es keine umfassende Forschung über den gleichnamigen Ocak Teslim Abdal. Es wird davon ausgegangen, dass Teslim Abdal, der aus den schriftlichen Dokumenten als Nachkommen von Scheich Ahmed Tavail zu verstehen ist und die Vertreter/Nachkommen-zentrierte Ocak-Struktur erlebte, das Ocak-System erneuerte. Obwohl er ein Nachkomme des Ocaks Scheich Ahmed Dede ist, erschuf er im Zuge seiner Erneuerungen einen neuen Ocak mit seinem Namen. Die Aufrechterhaltung des Teslim Abdal Ocaks sowohl durch Vertreter bzw. Dede des Teslim Abdal Ocaks als auch durch die jeweiligen Gläubigen (talip) hält bis heute an und der Einfluss und die Wirkmacht des Ocaks auf die Gemeinschaft der Gläubigen besteht nach wie vor.

Dieser Artikel ist angelehnt an unsere Feldforschungen, die wir mit Angehörigen d.h. mit Geistlichen (Dede) und Gläubigen (talip) des Teslim Abdal Ocaks im Dorf Scheich Hasan (mit heutigem Namen Tabanbükü), das mit der Provinz Elazığ Baskil verbunden ist, geführt haben und beinhaltet unsere Ergebnisse, Analysen und Auswertungen der Historie der Umstrukturierung des Teslim Abdal Ocaks. Im Rahmen unserer Feldforschung erhielten wir von Dede-Familien, die dem Teslim Abdal Ocak angehören, Zugang zu ihren privaten Archiven, wo wir folgende Quellen (drei "şecerenâme", ein "icâzetnâme", einer Quelle in Form eines "berat") mit den jeweiligen Datierungen vorgefunden haben: h.<sup>1</sup> 1206/1207 (1791-1792 n. Chr.), h. 20 Rebîülâhîr 1207 (5. Dezember 1792 n. Chr.), h. 24 Cemâziyelâhîr 1232 (11. Mai 1817 n. Chr.), h. 20 Rebîülevvel 1258 (1. Mai 1842 n. Chr.) und h. Rebîülâhîr 1302 (Januar/Februar 1885 n. Chr.). Auf Grundlage und im Lichte dieser Quellen versuchten wir die Geschichte und Struktur des Teslim Abdal Ocaks zu untersuchen.

**Schlüsselwörter:** Ocak Teslim Abdal, Teslim Abdal, Scheich Hasan, Scheich Ahmed Dede, alevitische Ocaks.

---

1 h. = Nach islamischen Kalender.

## Giriş

Alevi inancında veli kültü merkezli ve soy esaslı yapılanmalar olarak ortaya çıktığı görülen ocakların, tarihî süreç içerisinde hiyerarşik bir biçimde teşkilatlandıkları ve bu sebeple birbirleriyle sürekli bağlantı içerisinde oldukları bilinmektedir. Teşkilatlanmada ocakların hiyerarşik olarak birbirlerine bağlanmaları söz konusuyken, yeni bir ocağın ortaya çıkmasında ise soy sebebiyle bir diğer ocak ya da veliyle bağlantı kurma söz konusudur. Yani ocak içerisinde ocağın, seyyid ve veli soyundan velinin zuhur ettiği görülür. Bu durumu, peygamber soyundan, karizmatik, keramet ve liderlik vasfı sahibi veli merkezli oluşan bir ocağın içerisinde bir süre sonra benzer vasıflara sahip yeni bir karizmatik lider ve velinin zuhur etmesi ve bu veli adına yeni bir ocağın yapılanması ya da mevcut ocağın güncellenmesi şeklinde açıklayabiliriz.<sup>2</sup> Teslim Abdal Ocağı da bu duruma oldukça elverişli bir ocak örneğidir. Nitekim yazılı belgelere ve sözlü geleneğe göre Teslim Abdal, Şeyh Ahmed Dede soyundan olup adına yeni bir ocak yapılanması kurulmuş bir şahsiyettir. Alevi inancına mensup topluluklar arasında yaygın olarak bilinen Şeyh Ahmed Dede Ocağı içerisinde, yine Şeyh Ahmed Dede soylu bir veli olarak zuhur eden Teslim Abdal etrafında yeni bir ocak teşekkül etmiştir. Bu durumun yazılı belgelerden ve sözlü gelenekten takip edilebilir oluşu, Alevi ocak sisteminin yapılanması ve teşkilatlanması hususunda araştırmacıların fikir sahibi olmaları adına Teslim Abdal Ocağı'nı önemli bir konuma taşımaktadır.

Teslim Abdal'ın kimliği ve edebî şahsiyetine yönelik birtakım çalışmalar yapılmışsa da bu çalışmalarda Teslim Abdal adına kurulmuş herhangi bir ocaktan söz edilmemiştir. Söz konusu çalışmalarda Teslim Abdal'ın köyü Şeyh Hasan köyünden, soyunun dayandığı Şeyh Ahmed Dede ve Şeyh Ahmed Dede Ocağı ile Şeyh Hasan Ocağı hakkında bilgi aktarılmıştır. Bu çalışmaların içerisinde İsmail Özmen tarafından hazırlanan "Teslim Abdal Hayatı ve Şiirleri" adlı kitapta, Teslim Abdal'ın hayatı, kimliği, soyu ve edebî şahsiyetine yönelik zengin bilgi bulunmasına rağmen onun adına teşekkül eden Teslim Abdal Ocağı hakkında herhangi bir malumata rastlanmaz (Özmen, 2002: 5-51). Yine Alevi ocakları hakkında müstakil çalışmaları olan Ali Yaman da çeşitli yazılarında yöredeki Şeyh Ahmed Dede ve Şeyh Hasan Dede ocakları hakkında bilgi aktarmış, ancak Teslim Abdal Ocağı'na değinmemiştir (Yaman, 2006: 133-134; 136-137). Aynı durum Alevi ocakları hakkında müstakil

2 Alevilikte ocak sisteminin tarihi ile ocakların yapılanması ve hiyerarşik örgütlenmesi hakkında ayrıntılı bilgi için şu kaynaklara bakılabilir. Eröz, 1990; Birdoğan, 1995; Yaman, 2004; 2006; 2011: 43-64; Ersal, 2016; 2012a: 178-192; 2012b: 207-230; Saltık, 2009; Aksüt, 2012.



çalışmaları olan Hamza Aksüt için de geçerlidir (Aksüt, 2012: 327-335). Sayılarını arttırabileceğimiz bu araştırmacılar içerisinde İsmail Onarlı, Teslim Abdal adına kurulu bir ocaktan kısaca söz etmiş, ancak Teslim Abdal'ın yaşadığı dönemde dedelik ve zâkirlik yaptığından öte bir bilgi vermemiştir.<sup>3</sup>

Müstakil bir ocak olarak bugüne kadar hakkında ayrıntılı bir çalışma yapılmayan Teslim Abdal Ocağı hakkındaki çalışmalarımızın başlangıcı niteliğindeki bu makalede, ocak mensubu Mustafa Tosun Dede, Muhsin Topalcengiz Dede ve İbrahim Kamberağaoğlu'nun şahsî arşivlerinden aldığımız üçü şecerenâme ve ikisi icâzetnâme olmak üzere beş ayrı yazılı belge ele alınacaktır. H. 1206/1207 (m. 1791-1792), h. 20 Rebûlâhîr 1207 (5 Aralık 1792), h. 24 Cemâziyelâhîr 1232 (m. 11 Mayıs 1817), h. 20 Rebûlevvel 1258 (m. 1 Mayıs 1842) ve h. Rebûlâhîr 1302 (m. Ocak/Şubat 1885) tarihli bu belgeler mukayeseli olarak incelenecek ve bu incelemeler üzerinden Teslim Abdal Ocağı'nın tarihî süreç içerisindeki yapılanmasına ve teşkilatlanmasına yönelik birtakım yeni tespit ve değerlendirmelere yer verilecektir. Çalışmamızın ekler kısmında ise söz konusu belgelerin tamamının Latin alfabesine transkribe edilmiş ve günümüz Türkçesine çevrilmiş metinleri ile orijinal nüshalarının kopya ve fotoğraflarına yer verilecektir.

### 1. Hicri 1206/1207 (Miladi 1791-1792) Tarihli İcâzetnâme

Elazığ'ın Baskil ilçesine bağlı Şih/Şeyh Hasan köyünden<sup>4</sup> Teslim Abdal Ocağı dedesi Mustafa Tosun'un şahsî arşivinden aldığımız miladi 1791-1792 yıllarına ait bu icâzetnâme, Teslim Abdal Ocağı ile ilgili şahsî arşivlerden ulaşabildiğimiz belgeler içerisinde en eski tarihli olanıdır. Söz konusu belge, Teslim Abdal soyundan olduğu belirtilen Seyyid Mustafa oğlu Seyyid Hüseyin adına tanzim edilmiştir. Metinde Seyyid Hüseyin halife olarak takdim edilmiş ve Teslim Abdal evladı olduğu vurgulanmıştır. Yine Teslim Abdal'ın da Şeyh Ahmed Dede evladı olduğu belgede açık bir biçimde ifade edilmiştir. Teslim Abdal soyundan olduğu belirtilen Seyyid Mustafa oğlu Seyyid Hüseyin, İmam Hüseyin-i Veli Dergâhı'na gelerek ziyaret etmiş ve Hacı Bektaş Veli

3 Çalışma için bk. [https://www.alevibektasi.eu/index.php?option=com\\_content&view=article&id=611:tuerkmen-nanc-oender-eyh-hasan-sultan-onar-ocaklari-ve-aretler&catid=38:aratirmalar-kategori&Itemid=54](https://www.alevibektasi.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=611:tuerkmen-nanc-oender-eyh-hasan-sultan-onar-ocaklari-ve-aretler&catid=38:aratirmalar-kategori&Itemid=54). 20/12/2017, saat: 14:52. Ayrıca konuyla ilgili olarak İsmail Onarlı'nın diğer bir makalesinde de Teslim Abdal'dan söz edilmesine karşın, onun adına teşekkül eden bir ocak yapılanmasına değinilmemiştir. Bk. Onarlı, 1999.

4 Günümüzdeki adı Tabanbükü olan bu köy için makalemizde, geleneksel adına uygun olması ve tarihî belgelerle karşılaştırmada kolaylık sağlaması amacıyla Şihhasan köyü ismi kullanılması tercih edilmiştir.

erkânı üzere halife kazanı kaynatarak Dergâh postnişinlerinden halifelik icazetini almıştır.

Belgede geçen “halifelik” terimi doğrudan Bektaşî erkânına ve süreğine uygun olarak seçilmiş ve kaleme alınmıştır. Alevi ocak sistemi çerçevesinde değerlendirdiğimizde bu terim aracılığıyla ifade edilmek istenen asıl terim “Dedelik”tir. Nitekim metinde geçen;

“Şeyh Ahmed Dede evlâdı Teslim Abdâl) Hâlife e’s-Seyyid Hüseyn bin Seyyid Muştafâ Hâk zâtında pîrân-ı tarîkat olanlar ve müřşidân-ı râh-ı hâkîkat ve ocağ şâhibleri olmakla gerekdür ki mürîd-i muhâbbet olanlar ocağların ocağ bilüp ve nefisinden aślâ bir vech ile muhâlefet göstermeyesin. Pîrân ve müřşidân ve ocağ şâhibleriniñ rızâların ele getüresin ve ol tarafda olan mü’min qardeşlar ve mü’min analar Seyyid Hüseyne inkıyâd idesin”

şeklindeki satırlarda Seyyid Mustafa oğlu Seyyid Hüseyn’in bir ocak dedesi olarak icazet aldığı ve bu ocağa bağlı talip topluluklarının bundan sonra ocak dedesi olarak ona ikrar vermeleri ve bağlanmaları gerektiği açıkça vurgulanmaktadır. Her ne kadar metinde dedelik makamı hakkında bir ibare bulunmasa da bilindiği üzere, Alevi inancında ocak sistemi dedelik ve taliplik üzerine kurulu olup “halifelik” kavramı geleneksel yapıda kullanılmamaktadır. Bu metinde “halifelik” terimine yer verilmesi tamamen icazeti veren makamın Bektaşî erkânına mensup olması sebebiyledir.

Bu icazetnâmede dikkat çeken bir diğer husus da “ocak” teriminin kullanımıyla ilgilidir. Bilindiği üzere mevcut literatür incelendiğinde ocak teriminin Alevi inanç sistemi içerisinde kazandığı anlam ve kavramsal çerçeveye kullanımının yazılı belgelerde 19. yüzyıldan sonra olduğu hususunda arařtırmacıların tamamına yakını hemfikirdir. Ocak teriminin Alevi inanç sistemindeki anlamıyla kullanımının 19. yüzyıldan çok daha önceye dayandığı hususunda sözlü gelenek üzerinden yaptıkları tespitlere dayanarak çeşitli görüşler ortaya koyan arařtırmacılar mevcutsa da bugüne kadar bu konu hakkında yazılı belgelere ve kaynaklara dayalı herhangi bir bilgi tespiti yapılmamıştır. Bu durum icazetnâmenin önemini bir kat daha arttırmaktadır. Nitekim miladi 1791 tarihli bu belgede “ocak” terimi üç yerde Alevi inanç sistemine özgü anlamıyla kullanılmıştır. Belgedeki ifade tarzı ayrıca “ocak” teriminin daha önceki yıllarda da Aleviliğe özgü bir kavram olarak kullanıldığını göstermektedir.<sup>5</sup>

5 Alevilikte “ocak” kavramının tarihi süreçteki ilk kullanımı ve kavramsal çerçevesi hakkında “Diyarbakır Yöresi Alevi Ocakları: Tarih, İnanç ve Gelenek” adlı doktora tezimiz ile müstakil olarak bu konuyu ele alan makalemize bakılabilir (Akin, 2017a: 10-81; 2017b: 239-264).

İcâzetnâmede geçen bu bilgi, Alevi inanç sistemi ve ocak yapılanmasının tarihi bakımından belgenin önemini ayrıca arttırmaktadır.

İcâzetnâmedeki önemli hususlardan biri de Seyyid Mustafa oğlu Seyyid Hüseyin'in "Teslim Abdal" soyundan olduğunun vurgulanmasıdır. Buradaki önemli bilgi, Teslim Abdal'ın isminin doğrudan şiiirlerindeki mahlasıyla kullanılmış olmasıdır. Nitekim diğer belgelerde bu isim hiç kullanılmamış, bunun yerine "Derviş Teslim" ve "Seyyid Derviş Teslim" adlandırmaları kullanılmıştır.

## 2. Hicri 20 Rebûlâhîr 1207 (Miladi 5 Aralık 1792) Tarihli Şecerenâme

Miladi 5 Aralık 1792 tarihli olan bu şecerenâme, yöredeki Teslim Abdal Ocağı dedelerinden Muhsin Topalcengiz'den alınmıştır. Söz konusu şecerenâme, büyük olasılıkla bir önceki icâzetnâme ile aynı yıl içerisinde alınmıştır. Yukarıda yer verdiğimiz icâzetnâmenin son mührü miladi 1206 yılına ait olduğu için bu şecerenâmeye ikinci sırada yer vermeyi uygun gördük.

Bu belgede, Seyyid Derviş Teslim oğlu Seyyid Hüseyin oğlu Seyyid Mustafa oğlu Seyyid Hüseyin'in hicri 1207 yılının Rebiülâhîr ayında kutsal Kerbelâ'daki nikâbet divânına gelerek bu soy ağacını onaylattığı ve bu şecerenâmeyi yazdırdığı anlaşılmaktadır. Dolayısıyla çalışmamızda ilk sırada yer verdiğimiz h. 1206/1207 (m. 1791-1792) tarihli icâzetnâme ile bu şecerenâmenin aynı yıl içerisinde, aynı şahıs için düzenlendiği görülmektedir. Her iki belge de Seyyid Mustafa oğlu Seyyid Hüseyin adına düzenlenmiştir. Şecerenâmede, Seyyid Hüseyin'in Malatya'dan geldiği de özellikle vurgulanmış ve yine Malatyalı oldukları belirtilen Seyyid Tâhîr oğlu Seyyid Muhammed, Seyyid Hasan oğlu Seyyid Bektaş ve Seyyid Hüseyin oğlu Seyyid Velî adlı şahısların Seyyid Hüseyin'in soyunun doğruluğuna şahit oldukları belirtilmiştir.

Her iki belgede de Seyyid Mustafa oğlu Seyyid Hüseyin'in Derviş Teslim (Teslim Abdal) soyundan olduğu ve Teslim Abdal'ın da Şeyh Ahmed Dede soyundan geldiği vurgulanmıştır. Bu şecerenâmede ayrıca Şeyh Ahmed Dede'nin soyunun Hz. Ali'nin oğlu Abbas'a dayandığı bilgisi aktarılmıştır. Belge, şecerenâme olarak tanzim edildiği için, belgede hem Derviş Teslim'in hem de Hz. Ali'nin oğlu Abbas'ın soy ağacına ayrıntılı olarak yer verilmiştir. Şecerenâmede dikkat çeken bir başka husus da Seyyid Mustafa oğlu Seyyid Hüseyin'in erkek kardeşlerinin ve çocuklarının isimlerine yer verilmesidir. Bu şecerenâme, Nefes-i Eşref tekkesi postnişini Seyyid Muhammed Dede, Dede Haydar postnişini Hasan, Bağdat Şahin Baba tekkesi postnişini Hacı

Zeynelâbidîn Dede ve Necef tekkesi postnişîni Dede Abdulgafûr tarafından onaylanmıştır.

### 3. Hicri 24 Cemâziyelâhîr 1232 (Miladi 11 Mayıs 1817) Tarihli İcazetnâme

Teslim Abdal Ocağı mensuplarından İbrahim Kamberağaoğlu'nun şahsî arşivinden aldığımız bu icazetnâme, Seyyid Kamber Halife adına düzenlenmiştir. Belgede Seyyid Kamber Halife'nin Şeyh Ahmed Dede soyundan olduğu vurgulanmış, ancak diğer dört belgeden farklı olarak Teslim Abdal'ın ismine yer verilmemiştir. Fakat belgeyi şahsî arşivinde aldığımız İbrahim Kamberağaoğlu ve ailesi Teslim Abdal Ocağı dede ailesinden olup yörede Teslim Abdal soyundan oldukları kabul edilmektedir. İcazetnâmede Seyyid Kamber Halife'nin Malatya'ya bağlı Saz nahiyesinde bulunan Şeyh Hasanlı adındaki köyde sâkin olduğu belirtilmiştir.

Bu icazetnâmede dikkat çeken önemli hususlardan biri de diğer belgelerden farklı olarak Şeyh Ahmed Dede'nin Ebu'l-Vefâ evlatlarından olduğunun altının çizilmesidir. Belgede Seyyid Kamber Halife'nin soy ağacı hakkında Şeyh Ahmed Dede ve Ebu'l-Vefâ soyundan olduğu ve Şeyh Hasanlı köyünden olduğu dışında ayrıntılı malumat verilmemiştir. Diğer taraftan icazetnâme, Hacı Bektaş Veli Dergâhı postnişîni tarafından verilmiş ve buradaki diğer halife ve Hacı Bektaş evladı olarak kabul edilen çelebiler tarafından onaylanmıştır. Belgede Seyyid Nebi Dede Baba, dönemin postnişîni ve dedebabası olarak tanıtılmıştır. Hacı Bektaş Dergâhındaki meydan evinin kapısındaki kemerin meydan evine bakan tarafında yazan “İdüb tamirini hayrat, **Nebi Dede** olup dilşad, sene **bin iki yüz otuz sekizde**, eyledi bünyad”<sup>6</sup> şeklindeki metin, bu icazetnamenin sahilhliğiyle ilgili önemli bir ipucudur. Seyyid Nebi Dede Baba'nın 1238'de hayatta olduğu, belgenin de 1232 senesinde kaleme alındığı ve onun halifeleri tarafından onaylandığı anlaşılmaktadır. Nitekim icazetnâmede Seyyid Nebi Dede Baba hakkında “Hacı Bektaş-ı Veli'nin şimdiki halifesi, postnişîni Seyyid Nebi Dede Baba” satırları mevcuttur.

İcazetnâmenin diğer bir önemli yönü ise Hacı Bektaş Veli'nin mensup olduğu tarikat silsilesi hakkında bilgi vermesidir. Daha önce de belirttiğimiz gibi belgede, Şeyh Ahmed Dede Ebu'l-Vefâ evladı olarak tanıtılırken, Hacı Bektaş Veli ise “Fetih yakındır. kapılarını, Hacı Bektaş-ı Veli'nin tarikatine sâlik olanlara açtı. O'nun mürşidi Sultan Hoca Ahmed-i Yesevî (Allah'ın rahmeti üzerine olsun)'dir” şeklindeki

6 [http://www.hacibektas.com/index.php?id=Hacibektas\\_Veli\\_Muze](http://www.hacibektas.com/index.php?id=Hacibektas_Veli_Muze). 17.12.2017 Saat: 15.41.

satırlardan da anlaşılacağı üzere Hoca Ahmed Yesevi talebelerinden ve tarikatından olarak takdim edilmektedir.

#### 4. Hicri 20 Rebîülevvel 1258 (Miladi 1 Mayıs 1842) Tarihli Şecerenâme

1 Mayıs 1842 tarihli bu şecerenâme Teslim Abdal Ocağı dedelerinden Muhsin Topalcengiz'den alınmıştır. Şecerenâme, Derviş Teslim soyundan “Seyyid Haydar oğlu Seyyid Mahmûd Ahmed” adına düzenlenmiş ve belgede Seyyid Mahmud’un soy ağacına ayrıntılı olarak yer verilmiştir. H. 1206/1207 (m. 1791-1792) ve h. 20 Rebîülâhir 1207 (5 Aralık 1792) tarihli belgelerde olduğu gibi bu şecerenâmede de “Seyyid Derviş Teslim oğlu Seyyid Hüseyin oğlu Seyyid Mustafa oğlu Seyyid Hüseyin oğlu Mustafa” şeklindeki soy sıralaması korunmuştur. Yine tıpkı diğer iki belgede olduğu gibi, bu belgede de Derviş Teslim’in (Teslim Abdal) Şeyh Ahmed Dede soyundan olduğu vurgulanmış ve Şeyh Ahmed Dede’nin “Derviş Dede Ahmed” olarak zikredildiği görülmüştür. Ayrıca çalışmamızda ilk sırada tanıttığımız h. 1206/1207 (m. 1791-1792) tarihli icazetnâmede olduğu gibi, bu şecerenâmede de Şey Ahmed Dede’nin soyunun Hz. Ali’nin oğullarından Celal Abbas’a dayandığı aktarılmıştır.

Teslim Abdal’ın Celal Abbas’a kadar uzanan soy ağacı bu belge ile çalışmamızda ikinci sırada yer verdiğimiz hicri 20 Rebîülâhir 1207 (miladi 5 Aralık 1792) tarihli şecerenâmede harfi harfine aynıdır. Derviş Teslim’in (Teslim Abdal) silsilesi her iki belgede de şu şekilde sıralanmıştır:

*“Dervîş Teslîm bin Dervîş Kalender bin Dervîş Hâşim bin Dervîş Hüseyin bin Dervîş Şeyh Yûsuf bin Dervîş Mûsâ bin Dervîş Muhammed bin Dervîş Şemseddîn bin Dervîş Hacı Mahmûd bin Şeyh Mûsâ bin Şeyh Ömer bin Şeyh Hasan bin Şeyh İmrân bin Şeyh Hüseyin bin Şeyh Ahmed bin Şeyh Hüseyin bin Şeyh Hasan bin Şeyh Muhammed bin Şeyh Kâsım bin Şeyh Abdullâh bin Şeyh İsmâîl bin Şeyh Zeyneddîn bin Şeyh Tâlib ibni Şeyh Kemâleddîn bin Şeyh Mâlik bin Şeyh Gıyâseddîn bin Şeyh Fazlullâh bin Şeyh Tâceddîn bin Şeyh Halîl bin Şeyh İmâdeddîn bin Şeyh Âmir bin Fazl bin Şemseddîn bin Ali oğlu Abbâs”.*

Şecerenâmede Seyyid Mahmud Ahmed’in Malatyalı olduğu belirtilmiş ve yine diğer belgede olduğu gibi Malatya’daki Alevi toplulukların ileri gelenleri olduğu anlaşılan “Molla Muhammed, Hasan, Yusuf ve Ali” adlı dört kişi onun seyidliğine ve şecerenin güvenilirliğine şahit tutulmuştur. Son olarak şecerenâme, Necef-i Eşref tekkesi postnişîni Seyyid Muhammed Dede, Hille tekkesi postnişîni Dede Kâzım,

Bağdat Şahin Baba Tekkesi postnişini Hacı Zeynelâbidin Dede ve ismi yazılı olamayan ya da silinmiş olan Seyyid Battâl Gâzi tekkesi postnişini tarafından onaylanmıştır.

### 5. Hicri Rebûlâhîr 1302 (Miladi Ocak/Şubat 1885) Tarihli Şecerenâme

Teslim Abdal Ocağı dedelerinden Mustafa Tosun'un şahsî arşivinden aldığımız bir diğer belge de 1885 yılının ocak ve şubat aylarında düzenlenmiş şecerenamedir. Bu şecerenâme, Teslim Abdal soyundan olduğu belirtilen Seyyid Hüseyin oğlu Seyyid Abbas adına tanzim edilmiştir. Tıpkı diğer belgelerde olduğu gibi, Derviş Teslim'in Şeyh Ahmed Dede soyundan olduğu bu şecerenâmede de açık bir biçimde belirtilmiş ve Şeyh Ahmed Dede'nin de Hz. Ali'nin oğlu Celal Abbas soyundan olduğu vurgulanmıştır. Yine belgede, Seyyid Hüseyin oğlu Seyyid Abbas'ın Malatya ahalisinden olduğuda yazılıdır. Bu şecerenamenin diğer belgelerle tutarlılık arz eden bir yönü de Seyyid Derviş Teslim'in soy ağacı sıralanırken "Seyyid Derviş Teslim oğlu Seyyid Hüseyin oğlu Seyyid Mustafa" sıralamasına sadık kalınmasıdır. Bu durum, yukarıda yer verdiğimiz dört belgenin üçünde aynıdır. Ayrıca 1 Mayıs 1842 tarihli şecerenâme hakkında bilgi verirken aktardığımız Teslim Abdal'ın soy şeceresi bu belgede de aynen verilmiş yalnızca, "Şeyh Zeyneddin bin Şeyh Tâlib ibni Şeyh Kemâleddin" isimleri unutulmuştur. Ancak şecerenâmedeki diğer isimlerin tamamı birebir aynı olup sıralama dahi bozulmamıştır. Bu üç ismin eksik yazılmış olması da muhtemelen müstensihnin gözünden kaçmış olmasıyla ilgilidir.

Şecerenâme, Hz. Hüseyin Tekkesi'nin postnişini Seyyid Abbâs ibni'l-Hacı Seyyid Muhammed Takiyyüddin Dede ile eyyid Ali Nakîbzâde ibni merhûm Seyyid Muhsin Nakîb Efendi tarafından tanzim edilerek onaylanmıştır.

### Sonuç

Teslim Abdal Ocağı hakkındaki şahsî arşivlerden elde ettiğimiz üç şecerenâme ile iki icâzetnâmeyle dayalı olarak kaleme aldığımız bu çalışmamızda, söz konusu ocağın tarihî yapılanmasına ilişkin yazılı kaynaklar üzerinden mukayeseli olarak değerlendirmelerde bulunulmuştur. Söz konusu belgelerden Hicri 24 Cemâziyelâhîr 1232 (Miladi 11 Mayıs 1817) tarihli icâzetnâme dışında kalanların tamamında, Teslim Abdal'ın Şeyh Ahmed Dede soyundan gelen adına ocak teşekkül etmiş bir veli olarak ön plana çıkarıldığı görülmüştür. Belgeleri düzenleyen şahısların, belge sahibinin soyunu doğrudan Şeyh Ahmed Dede üzerinden Hz. Ali'nin oğlu Celal Abbas'a bağlamak yerine, Şeyh Ahmed Dede öncesinde mutlaka "Derviş Teslim"

ya da “Teslim Abdal” ismine yer vererek onun bir veli ve saygın bir kişi olduğuna vurgu yapmaları bunun en önemli göstergesidir. Nitekim ilk sırada yer verdiğimiz hicri 1206/1207 (Miladi 1791-1792) tarihli icazetnâmede, Teslim Abdal'ın ve onun adına teşekkül eden ocağın Şeyh Ahmed Dede ocağından ve soyundan zuhur ettiği açık ifadelerle izah edilmiştir.

Makalemize konu olan belgeler hakkında dikkat çeken önemli bir husus da Teslim Abdal'ın soyunun dayandığı Şeyh Ahmed Dede'nin soy ağacı ile ilgilidir. Söz konusu belgelerin dördünde, Şeyh Ahmed Dede'nin Hz. Ali'nin oğlu Celal Abbas soyundan olduğu görülmektedir. Diğer taraftan Seyyid Kalender Halife adlı şahıs adına düzenlenen Hicri 24 Cemâziyelâhir 1232 (Miladi 11 Mayıs 1817) tarihli icâzetnâmede ise Şeyh Ahmed Dede'nin Ebu'l-Vefâ soyundan olduğu belirtilmiştir. Ancak diğer dört belgede Şeyh Ahmed Dede'nin soy ağacı sıralanırken Ebu'l-Vefâ'nın isminin zikredilmemiştir. Yine bu belge ile ilgili dikkat çekici bir husus da belgenin Teslim Abdal Ocağı mensubu dede ailesinin arşivinde bulunmasına rağmen belgede, Teslim Abdal'ın isminin zikredilmeyişidir. Bu icazetnâmedeki önemli bir husus da Hacı Bektaş Veli'nin Hoca Ahmed Yesevi talebesi olduğuna ve onun tarikatına mensup olduğuna vurgu yapılmasıdır.

Mevcut literatür üzerinden düşünüldüğünde, bugüne kadar soyu Ebu'l-Vefâ'ya dayandırılan Şeyh Ahmed Dede'nin soy ağacı<sup>7</sup> hakkındaki makalemize konu olan belgelerdeki bilgiler, Şeyh Ahmed Dede'nin soy ağacına yönelik tespitlerin mukayeseli olarak yeniden gözden geçirilerek değerlendirmeye tabii tutulması gerektiğini göstermiştir. Elbette bu durum, tek başına Şeyh Ahmed Dede'nin Ebu'l-Vefa soyundan olmadığını göstermeyecektir. Ancak aynı şahıs adına düzenlenen Alevi şecerenâme ve icazetnâmelerindeki bu farklılıkların nedeni hakkında yeni tespit ve görüşlerin ortaya koyulmasına katkı sağlayacaktır.

---

7 Şeyh Ahmed Dede'nin soyunun Ebu'l-Vefâ el-Bağdâdi'ye dayandığı ya da onun halifesi olduğuna dair tespit ve görüşleri içeren çalışmalar için bk. Yılmaz, 2017: 223-240; Aksüt, 2012: 327-335.

AKIN Bülent (2017a). *Diyarbakır Yöresi Alevi Ocakları: Tarih, İnanç ve Gelenek*. Yayınlanmamış Doktora Tezi, İzmir: Ege Üniversitesi.

AKIN Bülent (2017b). "Alevilikte "Ocak": Kavramsal Çerçeveye ve Tarihî Arka Plana Yeni Bir Bakış". *Ege Üniversitesi Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi*. S. 17/2, 239-264.

AKSÜT Hamza (2012). *Aleviler Türkiye-İran-İrak-Suriye-Bulgaristan*. Ankara: Yurt Kitap Yayın.

BİRDOĞAN Nejat (1995). *Anadolu ve Balkanlar'da Alevi Yerleşmesi Ocaklar-Dedeler-Soyağaçlar*. İstanbul: Mozaik Yayınları.

ERÖZ Mehmet (1990). *Türkiye'de Alevilik Bektaşilik*. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.

ERSAL Mehmet (2012a). "Alevi İnanç-Dede Ocaklarının Teşkilatlanması Üzerine Bir Değerlendirme". II. *Uluslararası Tarihten Bugüne Alevilik Sempozyumu (23-24 Ekim 2010)*. Ed. Aykan Erdemir vd., Ankara: Cem Vakfı, 178-192.

ERSAL Mehmet (2012b). "Şücaeddin Veli Ocağı: Balkan Aleviliğindeki Yeri, Rolü ve Önemi". *Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi*. S. 63, 207-230.

ERSAL Mehmet (2016a). *Alevilik: Kavramlar ve Ocak Sistemi Çubuk Havzası Örneği*. Ankara: Gazi Üniversitesi Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Merkezi Yayınları.

ONARLI İsmail (1999). "Şeyh Hasan Ocağı ve Aşireti". *Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi*. S. 12.

ÖZMEN İsmail (2002). *Teslim Abdal Hayatı ve Şiirleri*. Ankara: T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları.

YAMAN Ali (2004). *Alevilikte Dedelik ve Ocaklar: Dedelik Kurumu Ekseninde Değişim Sürecinde Alevilik*. İstanbul: K.A.S. Derneği Yayınları.

YAMAN Ali (2006). *Kızılbaş Alevi Ocakları*. Ankara: Elips Kitap.

YAMAN Ali (2011). "Alevilikte Ocak Kavramı: Anlam ve Tarihsel Arka Plan". *Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi*. S. 60, 43-64.

YILMAZ Hacı (2017). "Şeyh Hasan Ocağı ve Vefailikle İrtibatı". *Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi*, S. 82, 223-240.

#### İNTERNET KAYNAKLARI

[https://www.alevibektasi.eu/index.php?option=com\\_content&view=article&id=611:tuerkmen-nanc-oender-eyh-hasan-sultan-onar-ocaklari-ve-aretler&catid=38:aratrmlar-kategori&Itemid=54](https://www.alevibektasi.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=611:tuerkmen-nanc-oender-eyh-hasan-sultan-onar-ocaklari-ve-aretler&catid=38:aratrmlar-kategori&Itemid=54). 20/12/2017, saat: 14:52.

[http://www.hacibektas.com/index.php?id=Hacibektas\\_Veli\\_Muze](http://www.hacibektas.com/index.php?id=Hacibektas_Veli_Muze). 17.12.2017 Saat: 15.41.

#### KAYNAK KİŞİ DİZİNİ

İbrahim Kamberağaoğlu (1950), Şihhasan Köyü Baskil Elazığ, İlkokul, Teslim Abdal Ocağı mensubu.

Muhsin Topalcengiz (1960), Malatya, Lise, Teslim Abdal Ocağı Dedesi.

Mustafa Tosun (1936), Şihhasan Köyü Baskil Elazığ, İlkokul, Teslim Abdal Ocağı Dedesi.



## EKLER

### Ek-1: Hicri 1206/1207 (miladi 1791-1792) Tarihli İcazetnâme'nin Transkripsiyonlu Metni

(En üstte) besmeleden sonra

Hüva'llāhu'llezī lā-ilāhe illā hū. er-Raḥmān, er-Raḥīm ... şeklinde başlayıp Esmâ'-i Hüsnâ sıralanmış.

Bi'smillāhi'r-Raḥmāni'r-Raḥīm

e'l-Ḥamdü lillāhi'llezī ca'ale'l-ḳulübe'l-'ārifini ḥazineti bi-ziyneti'l-'ulümi mine'l-maḥzūneti ve kâne zālīke ḳadīren.

(Âriflerin kalbine ilim süsünü, hazinelerinden bir hazine olarak yerleştirmeyi takdîr eden Allah'a hamd olsun)

Sebeb-i tahrîr-i şaḥîfe-i muḥabbet-gâyât ve bâ' iş-i tastîr-i veşîka-i şihḥat-âyât oldur ki âyet-i vâfi-i hidâyet ve en lev istekâmü 'ale't-ṭarîḳati le-esḳaynâhum mâ'en ğadaḳan (Kur'ân-ı Kerîm, Cinn 72/16: Doğru yolda gitselerdi, onlara bol miktarda su verirdik) medlûliyle ve ḥadîşü'n-nebeviyyi's-şerî'a aḳvâli ve't-ṭarîḳa ef'âli muḳtezâsiyla pîrân-ı ṭarîḳat ve mürşidân-ı rāh-ı ḥaḳîḳat onların emr [ü] fermânlarına münḳād ve sözlerine muṭî' olandan mâ'adâ her vech ile muḥâlefet yolın mesdûd idüp aḳvâl ü ef'âl-i dîne tâbi' olmak ṭarîḳat mücebince farz-ı 'ayn ve 'ayn-ı farz bilmek için ḳâ'ide-i ḥasene ve ḳavânîn-i müstaḥsene bi'l-fi'l e's-Seyyid Ḥüseyn-i ḥalife bin Seyyid Muştafâ İmâm Ḥüseyn-i Velî dergâhında gelüp ve ziyâret idüp ve Ḥacî Bektaş-ı Velî ḳuddise sırruhu'l-'azîz tekyesinde olunan erkânı üzre ḥalife ḳazanı ḳaynadup ve fuḳarâ-yı Bâbullāh ḥayr du'â ve şenâsını alup yüzi aḳ ve eli açuḳ ve günâhı 'afv bilesin. Ma'lûm oluna gerek anda olan mürîdân-ı bâ-iḥlâş ve muḥibbân-ı b[â]-iḥtişâş ve mü'minân-ı pāk-dîn ve muḥlişân-ı bâ-yaḳîn ve sâ'ir erbâb-ı ṭarîḳat ve mürşidîn ḥazretleriniñ ḥuzû[r]-ı mevîr-ı lâzümü'l-ḥubûrları şavblarına 'aşḳ u niyâzdan şoñra inhâ-yı dervîşâne ve ibnâ'-ı faḳîrâne budur ki ol cānibden olan ḳıdvetü'l-meşâyiḫi'l-kirâm zübdetü's-şuleḥâ'i-l-'izâm (vaşala Şeyḫ Ahmed Dede evlâdı Teslim Abdâl) Ḥalife e's-Seyyid Ḥüseyn bin Seyyid Muştafâ Ḥaḳ zâtında pîrân-ı ṭarîḳat olanlar ve mürşidân-ı rāh-ı ḥaḳîḳat ve ocaḳ şāḫibleri olmakla gereḳdür ki mürîd-i muḥabbet olanlar ocaḳların ocaḳ bilüp ve nefsinden aşlâ bir vech ile muḥâlefet

göstermeyesin. Pîrân ve mürşidân ve ocağ şâhibleriniñ rızâların ele getüresin ve ol tarafda olan mü'min kardaşlar ve mü'min analar Seyyid Hüseyn'e inkiyâd idesin. Ve kendine inkiyâd iden Muhammed ve 'Alîye inkiyâd itmişdür. Tarih Cumâdiyelevvel gününde 1207.

Dede Hıydar tekye-nişin-i İmâm Hüseyn-i Velî

Mühür: Dede Hıydar. 1207.

Pîr-i delîl Dede Halîl. Tekye-nişin-i Şâh Baba

Mühür: Dede Halîl.

Dede ' Abdü'l-Ğafûr. Tekye-nişin-i İmâm ' Alî.

Mühür: ' Abdü'l-ğafûr dede. 1206.

### **Ek-2: Hicri 20 Rebûlâhir 1207 (miladi 5 Aralık 1792) Tarihli Şecerênâme'nin Türkçesi**

Bismillahirrahmânirrahîm (Esirgeyen ve bağışlayan Allah'ın adıyla)

Hamd, bize şuurlu aklı veren, parlak ve saf düşünceleri sunan Allah'adır. Yaratıcılığının yaratılmışlardaki izlerine şahit olur, yeryüzü ve gökyüzündeki üstün delillerini dikkatlice inceleriz. Âdem aleyhisselam'ın zürriyetine verdiği yüce ve bol bağışları sebebiyle O'na şükrederiz. Sonsuz ve sayısız hamd ve şükür O'nadır.

Salat ve selam da, sancaklarını yardım edip hak kıldığın, hükümlerini hikmetle konuşturduğun, ilim, cömertlik ve fesahat madeni, son peygamber, yolları açan, sözü temiz, ameli makbul Hz. Peygamber'e ve O'nun her biri birer nur olan soyu yüce, temiz ve mübarek ailesine ve her biri birer önder olan teravîh ve nafile ehli ashabına olsun.

Yüce Allah buyuruyor: "Ey insanlar! Doğrusu biz sizi bir erkekle bir dişiden yaratık. Ve birbirinizle tanışmanız için sizi kavimlere ve kabilelere ayırdık (Hucurat 49/13)". Allah'ın resulü (salat ve selam üzerine olsun) şöyle dedi: Neseplerinizi öğrenin! Böylece rahmete ulaşasınız. Kuşkusuz Allah'ın resulü kendi soyu için buyuruyor: Kuran ve hadiste açıkça belirtilip delillendiği üzere onlar Allah katında seçilmiş bir soyun temsilcileridir. Onlar Allah'ın hayrı ve nuru için beldeleleri ve kulları içinde aracı oldular.

Yüce Allah buyuruyor: “De ki: Ben buna karşılık sizden akrabalık sevgisinden başka bir ücret istemiyorum (Şûrâ 42/23)”. Allah’ın Resulü buyuruyor: “Ehl-i beytim Nuh’un gemisi gibidir. Kim ona binerse kurtulur ve kim ertelerse boğulur”. Hz. Peygamber buyuruyor: “Benim sülalem ve soyum dışındaki bütün sülale ve soylar kıyamet günü kesilecektir”. Ve Allah’ın resulü (salat ve selam üzerine olsun) şöyle dedi: Benim soyum ve nesebim dışındaki bütün soy ve nesepler kıyamet günü kesilecektir. Ve Allah’ın Resulü şöyle derdi: “Her insan babasının soyuna bağlıdır. Fâtıma’nın çocukları böyle değildir. Çünkü onların babası ve dedesi benim. Benim soyumdan olmadığı halde bana bağlı gibi görünenlerin vay haline! Her kim benim soyumdan gelenleri severse Allah da onları sever. Kim onlara buğzederse Allah da onlara buğzeder”.

Hz. Peygamber (salat ve selam üzerine olsun) şöyle buyurdu: “Benim onlara dört faydam var: Birincisi, kıyamet gününde onlara şefaaf ederim. İkincisi, dünya ehlinin günahları için bir sığınagım. Üçüncüsü, onların ihtiyaçlarını yerine getiririm. Dördüncüsü, onların işi içi çalışırım ve onları kalple ve dille severim”.

Gelelim konumuza. Bu girişin yazılma sebebi ve hadis-i şeriflerin zikredilmesindeki amaç şudur: Malatya’dan gurbete düşmüş Seyyid Derviş Teslim oğlu Seyyid Hüseyin oğlu Seyyid Mustafa oğlu **Seyyid Hüseyin**, hicri 1207 yılının Rebiülâhîr ayında kutsal Kerbela’daki nikabet divanında hazır oldu. Bu nesep, Dervîş Teslîm’e kadar intisaf eder. Muhakkak ki Dervîş Teslîm, Dede Ahmed’e intisaf etmiştir. Dede Ahmed de değerli yiğit, aslanlar aslanı, Kerbela vakasında şehit, seyyidimiz Abbâs’a intisaf etmiştir. Abbâs, doğunun ve batının imamı Leys benî Gâlib, bütün galiplere üstün gelen, bütün taliplerin istediği, müminlerin emiri Hz. Ali’nin torunudur. O’nun seçerresi şöyledir:

Abbâs bin Ali bin Ebî Tâlib bin Abdilmuttalib bin Hâşim bin Abdimenâf bin Kusayy bin Kilâb bin Mürre bin Ka’b bin Lü’eyy bin Gâlib bin Fihri bin Mâlik bin Nadîr bin Kinâne bin Huzeyme bin Müdrike bin İlyâs bin Mudar bin Nizâr bin Ma’d bin Adnân bin Eddü bin Evd bin Elyasa’ bin Elhimesa’ bin Salâmân ibni Nebt bin Haml bin Kaydâ bin İsmâîl bin İbrâhîm (selam olsun) bin Târuh bin Nâhur bin Şârûğ bin Ravug Ergûn bin Fâlîğ bin Âbir (selam olsun) ibni Şâluh bin Erfahşed bin Sâm bin Nûh (selam olsun) bin e’l-Melik bin Mütevaşlah ibni Ahnûh (selam olsun) bin Elyâzed bin Mehlâsîk bin Kinâne bin Enûş ibni Şît bin âlemlerin Rabbinin halifesi olup safî fitratı üzerine yaratılan Âdem aleyhisselâm.

Seyyid Hüseyin ismiyle şöhret bulan adı geçen kimsenin nesebi Dervîş Teslîm'e, onun nesebinin şöhreti Dervîş Dede Ahmed'e, onun nesebinin şöhreti de Ebû Tâlib (selam olsun) oğlu Ali oğlu Abbâs'a dek uzanmaktadır. Malatya'da ona yakın olan bir cemaat, onun bu şeceresinin güvenilir, yazılı ve sağlam bir şecere olduğuna şahittirler. Onlar Seyyid Tâhir oğlu Seyyid Muhammed, Seyyid Hasan oğlu Seyyid Bektaş ve Seyyid Hüseyin oğlu Seyyid Velî'dir.

Onun nesebinin, Dervîş Teslîm'den Hz. Ali oğlu Abbas'a mensup Dede Ahmed'e kadar ulaştığı onun eliyle yazıya geçirilmiş, böylece apaçık belli olmuştur. Biz orada adı geçenleri anmayı sevdi. O isimler şöyledir: Dervîş Teslîm bin Dervîş Kalender bin Dervîş Hâşim bin Dervîş Hüseyin bin Dervîş Şeyh Yûsuf bin Dervîş Mûsâ bin Dervîş Muhammed bin Dervîş Şemseddîn bin Dervîş Hacı Mahmûd bin Şeyh Mûsâ ibni Şeyh Ömer bin Şeyh Hasan bin Şeyh İmrân bin Şeyh Hüseyin bin Şeyh Ahmed bin Şeyh Hüseyin bin Şeyh Hasan bin Şeyh Muhammed bin Şeyh Kâsım bin Şeyh Abdullâh bin Şeyh İsmâil bin Şeyh Zeyneddîn bin Şeyh Tâlib ibni Şeyh Kemâleddîn bin Şeyh Mâlik bin Şeyh Gıyâseddîn bin Şeyh Fazlullâh bin Şeyh Tâceddîn bin Şeyh Halîl bin Şeyh İmâdeddîn bin Şeyh Âmir bin Fazl ibni Şemseddîn bin Ali oğlu Abbâs'a mensup Şeyh Dede Ahmed, bu şecerenamede yazdığı üzere.

Adı geçen Seyyid Hüseyin'in üç erkek kardeşi vardır. Onlar Seyyid Abbas, Seyyid Hasan ve Seyyid Ali'dir. Dört çocuğu vardır: Seyyid Teslîm, Seyyid Muhammed, Seyyid Mahmûd ve Seyyid İbrâhîm'dir. Bu şecere, 20 Rebîülâhîr 1207/5 Aralık 1792'de yazıldı.

Bu şekilde şahit olundu. Bendeniz Necef-i Eşref tekkesi postnişini Seyyid Muhammed Dede.

Dede Haydar postnişini Hasan.

Bu şekilde şahit olundu. Evliya burcu Bağdat'taki Şahin Baba tekkesi postnişini Hacı Zeynelâbidîn Dede.

Kutsal Necef tekkesi postnişini Dede Abdulgafûr böylece şahit oldu.

### Ek-3: Hicri 20 Rebülâhîr 1207 (miladi 5 Aralık 1792) Tarihli Şecerenâme'nin Transkripsiyonlu Metni

Bismillahirrahmânirrahîm

e'l-Hamdü lillâhi'llezî menne 'aleynâ bi-elbâbi vâ'iyyeti ve efkâri şâkıbeti şâfiyeti. Nüşâhidu bihâ âsâre şun'îhi fi-maḥlûkâtîhi ve nuṭâlî'u mâ beşse mine'l-efḍaliyyetihi fi-arzîhi ve semâvâtîhi. Ve neşkuru mâ-menaḥa bihi zürriyyete Âdem 'aleyhisselâm mine'l-menâ'îhi'l-celîletîhi ve vehbihim mine'l-hibâtî'l-cezîletîhi. Fe lehü'l-ḥamdü keşîran ve lehü'l-mennü ğazîran.

Ve's-şalâtu ve's-selâmu 'alâ-men ḥaḳḳaḳte bi'n-naşri a'lâmehü ve naṭṭaḳte bi'l-ḥikmeti aḥkâmehü ma'denü'l-'ilmi ve'l-feşâḫati ve'l-keremi ve's-semâḫati Muḥammed ḫâtemü'r-risâlet ve menhecü's-sübül ve zekiyyü'l-ḳavl ve raḍiyyü'l-'amel ve 'alâ-âlihi'llezîne kânü' envâren fi-küllî şulbin şâmiḫin ve'l-ezhâri'l-muṭaḫharati elletî şerrefehâ bâziḫun ve 'alâ-aşḫâbihi ḳadetü'l-ceḫâfil ve ehlü't-terâviḫ ve'n-nevâfil.

Ḳâla'llâhu sübhânehu ve te'âlâ 'azze min-ḳâ'ili: Yâ eyyühe'n-nâsu! İnnâ ḫalaḳnâküm min-zekerin ve ünsâ ve ca'alnâküm şu'üban ve ḳabâ'ile li-te'ârefü'. Ve ḳâle Resûlullâh şalla'llâhu 'aleyhi ve sellem: Le-ta'allengüm' ensâbeküm li-taşılü' bihi erḫâmeküm. Lâ-siyyemâ intesebe ile'r-resûli şalla'llâhu 'aleyhi ve sellem li-vücûbi tevcihihim bi'l-iclâli ve'l-i'zâmi, kemâ vuziḫa fihi'l-burḫân ve dülle 'aleyhi'l-Ḳur'ân ve'l-ḫadiş ve keyfe lâ vehüm ḫayretu'llâhi elletî aḫtârehâ ve rafâ'a fi'l-'ibâdi ve'l-bilâdi menârehâ.

Ḳâlallâhu Sübhânehu ve te'âlâ: Ḳul lâ-es'elüküm 'aleyhi ecran ille'l-meveddeti fi'l-ḳurbâ. Ve ḳâle Resûlullâh şallallâhu ve 'aleyhi ve sellem: Meşelü ehli beyti ke-meşeli sefineti Nüḫin. Men rekibehâ necâ ve men te'aḫḫara 'anhâ ğariḳa. Ḳâle şallallâhu 'aleyhi ve sellem: Küllü ḫasebin ve nesebin yenḳaṭî'u yevme'l-ḳiyâmeti illâ ḫasebî ve nesebî. Ve ḳâle şallallâhu 'aleyhi ve sellem: Küllü sebebî ve nesebî münḳaṭî'un yevme'l-ḳiyâmeti illâ sebebî ve nesebî. İnnehümâ ya'yâni yevme'l-ḳiyâmeti ve yeşfe'âni li-şâhibihimâ. Ve kâne Resûlullâh yeḳülü: Küllü benî Âdeme yentemüne ilâ-'aşabetihim illâ veled e Fâtimate, fe-innî ene ebühüm ve 'aşabetühüm ḫulîḳü' min-tıynetî veylün li'l-mükezzibîne bi-fazlihîm men le-cehenneme feḳad eḫabba'llâhu ve emene ba'zühüm feḳad ebġaza'llâhu.

Ve kâle şallallâhu ‘aleyhi ve sellem: Erba‘ atün ene lehüm şefî‘un fî-yevmi’l-kıyâmeti ve lücen bi-zünûbi ehli’d-dünyâ el-mükrimu li-zürriyyeti ve’l-kâzî lehüm havâ’icühüm ve’s-sâ‘î lehüm fî-umûrihim ve’l-muhibbu lehüm ve bi-kalbin ve lisânin.

Emmâ ba‘d. Fe’l-muhtezâ li-tahrîri hâzihi’l-muqaddemât ve’l-garazi min-tenmîki zi’l-aḥbâr ve’r-rekâbât hüve ennehu kad ḥazara dîvânu’n-nikâbeti bi-Kerbelâ’i’l-müşerrefeti fî-şehri Rebî‘u’s-şânî fi’s-seneti’s-sâbi‘atin ba‘de’l-elf ve’l-mi‘eteyn mine’l-hicreti’n-nebevîyyeti’l-Muṣtafaviyyeti recülü ġarîbu’d-diyâri min-ehli Malâṭiyye ismuhu e’s-Seyyid Ḥüseyn bin e’s-Seyyid Muṣtafâ bin e’s-Seyyid Ḥüseyn bin e’s-Seyyid Dervîş Teslîm. Ve kad intesebe bi-hâzihi’n-nesebeti ilâ-Dervîş Teslîm. Ve inne Dervîş Teslîm yentesibu ilâ-Dede Aḥmed. Ve inne Dede Aḥmed yentesibu ile’s-şücâ‘i’l-hümâm ve’l-esedi’z-zırgâm e’s-şehîd fî-vaḳ‘ati’t-taff seydidunâ e’l-‘Abbâs ibni İmâmi’l-meşâriḳ ve’l-megârib Leys benî Ğâlib ġâlibu külli ġâlibin ve maṭlûbu külli tâlîbin emîrû’l-mü‘minîn ‘Alî bin Ebî Tâlîb ‘aleyhi’s-selâm bin ‘Abdi’l-muṭṭalib bin Hâşim bin ‘Abdi Menâf bin Kuşayy bin Kilâb bin Mürre bin Ka‘b bin Lü‘eyy bin Ğâlib bin Fihri bin Mâlik ibni e’n-Naḍîr bin Kinâne bin Ḥuzeyme bin Müdrike bin İlyâs bin Muḍar bin Nizâr bin Ma‘d bin ‘Adnân bin Eddü bin Evd bin Elyasa‘ bin Elhimyesa‘ bin Salâmân ibni e’n-Neḫt bin Ḥaml bin Ḳaydâ bin İsmâ‘il bin İbrâhîm ‘aleyhi’s-selâm ibni Târuḫ bin Nâḫur bin Şârûġ bin Râvuġ Ergün bin Fâliġ bin ‘Âbir ‘aleyhi’s-selâm ibni Şâluḫ bin Erfahşed bin Sâmi bin Nüh ‘aleyhi’s-selâm bin e’l-Melik bin Mütevaşlaḫ ibni Aḫnüh ‘aleyhisselâm bin Elyâzed bin Mehlâsik bin Ḳinâne bin Enüş ibni Şîş bin Âdem ‘aleyhisselâm ḫalîfetü Rabbi’l-‘âlemîn fiṭratu’llâhu’s-şafîyyin. Ve kad şehede li’s-Seyyid Ḥüseynü’l-merḳûm bi-şöhreti hâzihi’n-nesebetu ilâ-Dervîş Teslîm ve şöhretü nesebetihi Dervîş Teslîm ilâ-Dede Aḥmed ve şöhretü nesebetihi Dede Aḥmed ile’l-‘Abbâs bin ‘Aliyy ibni Ebî Tâlîb ‘aleyhisselâm cemâ‘atün min-ehli Malâṭiyye ve mâ yaḳrebu minhâ mimmen hüve muṭṭala‘un mevşûḳun bi-şehâdetihim ve mu‘temedün ‘alâ-‘adâletihim. Ve hüm e’s-Seyyid Muḥammed bin e’s-Seyyid Ṭâhir ve’s-Seyyid Bektaş bin e’s-Seyyid Ḥasan ve Seyyid Velî bin e’s-Seyyid Ḥüseyn.

Ve kad azhere bi-yedihi fihâ ittişâle nesebetihi varaḳatün Dervîş Teslîm bi’l-mensüb ilâ-Dede Aḥmed e’l-mensüb ile’l-‘Abbâs bin ‘Alî ‘aleyhisselâm. Ve kad aḫbâbnâ zikre zâlîke kemâ hüve mezkûrun hünâke ve fihâ Dervîş Teslîm bin Dervîş Ḳalender bin Dervîş Hâşim bin Dervîş Ḥüseyn bin Dervîş Şeyḫ Yûsuf

bin Dervîş Mūsā bin Dervîş Muḥammed bin Dervîş Şemseddîn bin Dervîş Ḥacî Maḥmūd bin e's-Şeyḥ Mūsā ibni e's-Şeyḥ 'Ömer bin e's-Şeyḥ Ḥasan bin e's-Şeyḥ 'İmrân bin e's-Şeyḥ Ḥüseyn bin e's-Şeyḥ Aḥmed ibni e's-Şeyḥ Ḥüseyn bin e's-Şeyḥ Ḥasan bin e's-Şeyḥ Muḥammed bin e's-Şeyḥ Kāsım bin e's-Şeyḥ 'Abdullāh bin e's-Şeyḥ İsmā' il bin e's-Şeyḥ Zeyneddîn bin e's-Şeyḥ Tālib bin e's-Şeyḥ Kemāleddîn bin e's-Şeyḥ Mālik bin e's-Şeyḥ Ğıyāşeddîn bin e's-Şeyḥ Fazlullāh bin e's-Şeyḥ Tāceddîn bin e's-Şeyḥ Ḥalīl bin e's-Şeyḥ 'İmādeddîn bin e's-Şeyḥ 'Āmir bin Faẓl ibni Şemsiddîn bin e's-Şeyḥ Dede Aḥmed e'l-mensüb ile'l-'Abbās bin 'Alī kemā hüve mezkūrun fi-tilke'l-varakatü. Ve emmā Seyyid Ḥüseynü'l-mezkūr fe-inne 'indehu şelāse ihvetün zükūrun. Ve hüm e's-Seyyid 'Abbās ve's-Seyyid Ḥasan ve's-Seyyid 'Alī. Ve evlāduhu erba'atün. E's-Seyyid Teslīm ve's-Seyyid Muḥammed ve's-Seyyid Maḥmūd ve's-Seyyid İbrāhīm.

Ḥarrere fi-l-'işrîn min-şehri Rebî'ü's-şānî li-seneti seb'a ve mi'eteyn ve elf.

Dede Ḥaydar tekye-nişini Ḥasan.

Şehede bi-zālike Dede 'Abdu'l-ğafūr tekye-nişin-i Necef-i eşref.

#### **Ek-4: Hicri 24 Cemâziyelâhir 1232 (miladi 11 Mayıs 1817) Tarihli İcâzetnâme'nin Türkçesi**

Bu, Alîm (Her şeyi bilen) ve Azîz (Yüce) Allah'ın takdiridir.

“Yardım Allah'tandır ve fetih yakındır. Müminleri müjdele! (Kurân-ı Kerîm, Saff 61/13)”. Ey Muhammed! Ey Ali! İnsanlığın hayrı!

Allahım! Muhammed Mustafa'nın nurunu aziz kıl! Allahım! İmam Aliyyü'l-Murtazâ'nın nurunu aziz kıl! Allahım! Hatıcetü'l-Kübrâ'nın şanını aziz kıl! Allahım! Fâtımatü'z-Zehrâ'nın şanını aziz kıl! Allahım! Efendimiz İmam Hasan Hulki Rıza'nın nurunu aziz kıl! Allahım! Efendimiz Kerbela çölü şehidi İmam Hüseyin'in nurunu aziz kıl! Allahım! Efendimiz, mübarek on dört masumdan İmam Zeyne'l-âbidîn'in nurunu aziz kıl! Allahım! Efendimiz İmam Muhammed-i Bâkır'ın nurunu aziz kıl! Allahım! Efendimiz İmam Cafer-i Sâdık'ın nurunu aziz kıl! Allahım! Efendimiz İmam Mûsâ-yı Kâzım'ın nurunu aziz kıl! Allahım! Efendimiz yedinci kible, sekizinci imam, Horasan sultanı, Horasan'ın delili, Horasan toprağının şehidi İmam Ali ibni Musa Rıza'nın nurunu aziz kıl! Allahım! Efendimiz İmam Muhammed-i Takî'nin nurunu aziz kıl! Allahım! Efendimiz İmam Aliyyü'n-Nakî'nin nurunu aziz kıl! Allahım! Efendimiz

İmam Hasan el-Askerî'nin nurunu aziz kıl! Allahım! Efendimiz zamanın sahibi, zamanenin kutbu, deliller delili İmam Muhammed Mehdi'nin nurunu aziz kıl!

Önce gelenler, sonra gelenler, zâhir olanlar, bâtın olanlar, temiz ve güzel olanlar; tamamının üzerine salât u selam olsun. Ali gibi yiğit Zülfikâr gibi kılıç yoktur. Esirgeyen ve bağışlayan Allah'ın adıyla başlar O'ndan yardım isteriz.

Hamd, gizli ilim süsüyle âriflerin kalbini süslemeye kâdir olan, marifeti mertebeye göre az ya da çok, lafzen ve manen taksim eden; iyi görüş sürmesi olan kemâlini, yardım edip şefkat göstererek âlimlerin gözüne sürme eden, mâşuğun (yani Allah'ın) ismini hâlen (manevi olarak) ve kâlen (lafzen) duymaya hasret çekenler işitsin diye onların kulaklarını açan Allah içindir. O, birdir. O, sizi Yasin sûresi ve “O Allah ki O'ndan başka ilah yoktur. O gaybı ve şahit olunanları bilir. O, Rahman ve Rahim'dir (Kurân, Haşr 59/22-23-24)” âyet-i kerîmeleri üzere, birliğini müjdeleyerek kendi yaratıldığınız halde yarattı. Kalplerdeki sırları bilen O'dur. Kör karanlıktaki bir hurma ağacını (sidre) bilen, yer altı ve yer üstündeki bütün denizleri dalgalandıran O'dur. Ben, Allah'tan başka ilah olmadığına ve O'nun ortaksız, tek olduğuna şahadet ederim. Ve yine Muhammed'in O'nun kulu ve resulü olup gönderdiği nebisi olduğuna, onu diğer peygamberlere önder ve aziz kıldığına şahadet ederim. Allah'ın salâtı ve selamı daima ve bolca O'nun ailesi, evladı, ashâbı ve eşleri üzerine olsun.

Hız. Peygamber şöyle buyuruyor: “Ashabım yıldızlar gibidir. Onlara uyanlar doğru yolu buldular”. Yüce Allah şöyle buyuruyor: “Yardım Allah'tandır ve fetih yakındır (Kurân-ı Kerîm, Saff 61/13)”. Hız. Peygamber şöyle buyuruyor: “Bir kul, mümin bir kardeşinin sıkıntısını gidermedikçe Allah da o kulunun sıkıntısını gidermez”. Hız. Ali bin Ebî Tâlib (Allah vechini mükerrerem kılın) şöyle buyuruyor: “Büyüklik üç şeyle olur: Devlet katında tevazu, güçlüyken affetme erdemi gösterebilme ve bağışta bulunma”. Âlem kutuplarının kutbu, muhakkıklar sultanı, Horasanlı Hacı Bektaş-ı Veli (Allah, aziz sırrını kutsasın) dedi ki: “Marifetin kokusu (dahi), çokça amel etmekten daha hayırlıdır. Dünya büyüklüğü mal ile, seçkinlerin büyüklüğü ameller ile, seçkinler seçkininin büyüklüğü ise haller ile. Uluların büyüklüğü esrâr ile, avamın büyüklüğü ikmal ile, seçkinlerin büyüklüğü haller ile, seçkinler seçkini olanın büyüklüğü esrar ile olur. Hedefe ulaştıran (hakiki) şeyh, başkasının işinde ve sıhhatinde olur, Allah'ın emrinden ayrılmaz ve O'nun yasakladıklarından sakınır, hakiki kul olur. Yüce Allah'ın buyurduğu gibi: “Peygamber size ne verdiyse onu alın, size ne yasakladıysa ondan sakının (Kur'an Haşr 59/7)”.



Yüce Allah'ın takdiriyle kalem ilk önce şunu yazdı: Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adı ile başlarım. Kim yeryüzünde Allah'ın kazasına razı olmaz ve verdiği belalara sabretmezse, başka Rab arayarak yoldan sapmış olur. Nefs-i levvâmeyi mücâhede ile öldürmek ve nefis-i mutmainneyi riyazet ile diriltmek gerekir. Böylece yüce ve değerli mertebelere erişmek mümkün olabilir. Ruhu arındırıp başkalarının hakkı gözetilmeli ve dünya nimetinin çok azıyla kanaat edilmelidir diye söylenir. Muhakkak ki fakirlik, zenginlikten daha hayırlıdır. Yüce Allah (c.c.) şöyle buyuruyor: “Erkek ya da kadın, kim mümin olarak iyi amel işlerse, ona güzel bir hayat yaşatırız. (Nahl 16/97)”. Kanaat, aç olmakla, tokluğu sevmemekle, makam mevkii terk etmekle, hayır ve taate intisap edip icthâd ve hayrâta uymakla olur. Böylece dervişler sınıfına yükselecek ve böylece fakrın hakikatini bulup dileği üzere fenâ fillâh ve bekâ billâh mertebesine erişecek, yüce Allah'ın af ve bağışlamasına nail olacaktır.

Malatya'ya bağlı Saz nahiyesindeki Şeyh Hasanlı adlı köyde oturan, fakirlerin ve muhtaçların hizmetçisi vâsıllar zümresinin ve âriflerin kutbu Sultan Hacı Bektaş-ı Velî dergâhında bulunan, Şeyh Ebu'l-vefâ torunlarından Seyyid Şeyh Ahmed Dede tekkesinin hayırlı evlatlarından **Seyyid Kamber Halife** – Allah, yardımını arttırarak, onun ömrünü ve sırlarının bereketini daim etsin- bütün işlerinde hâlen ve kâlen uygun bir hal üzeredir. Biz, onu mutlak surette icâzetçi kıldık. Farz namazları kıldırarak üzere seccadeye oturur, üzerine vacip olan zekâtları verir, gücü yettiğinde ihtiyaç sahiplerini hacca gönderir, Ramazan oruçlarını tutar, gelene gidene vazife verir, evrakların mühürlenmesi işlerini görür, ahde vefasızlık etmeyip sözünde durur / durdurur, yanında bulunan fakir ve muhtaçlara, çeşitli zümreden insanlara gereği gibi davranır, onlara zikir telkin eder. Çerağ yakar, mikrâs sahibidir, tevbesini taze tutar, hırka giyer, sancak yükseltir, kandil uyandırır, tehlîl ve tekbîr ile zenbil yükseltir. Bundan sonra, O'nun nesebi, insanlığın en şerefli, salihlerin en salih, büyüklerin övücü, Hacı Bektaş-ı Velî'nin şimdiki halifesi, postnişîni Seyyid Nebî Dede Baba'ya – Allah ömrünü daim etsin – tevârüs etti. Gerçek şu ki daha sonra bu nesep, insanların en şerefli, salihlerin en salih, haseben ve neseben büyüklerin övücü, zamanın şeyhi, pîrlerin kutbunun seccadesine sahip, yakîn ilmini bilen, hakke'l-yakîn ve ayne'l-yakîn yol göstericisi, fakirlerin ve muhtaçların hizmetçisi Seyyid Şeyh Feyzullah'a – Allah ömrünü ve bereketini daim etsin- tevarüs etti. Sonra Şeyh Abdullatîf Efendi'ye (Allah'ın rahmeti gani gani üzerine olsun) tevarüs etti. Sonra sıra bakımından Seyyid Şeyh Bektaş Efendi'ye (Allah'ın rahmeti gani gani üzerine olsun) tevarüs etti. Sonra Şeyh e'l-Hâc Feyzullah Efendi'ye (Allah'ın rahmeti gani gani üzerine olsun, Allah kabrini aydınlatsın) tevarüs etti. Sonra Şeyh Ali Efendi'ye (Allah'ın rahmeti üzerine

olsun, Allah kabrini aydınlatsın) tevarüs etti. Sonra Şeyh Elvan Efendi'ye (Allah'ın rahmeti gani gani üzerine olsun) tevarüs etti. Sonra şehitlerden Şeyh Abdülkâdir Efendi'ye (Allah'ın rahmeti üzerine olsun, Allah kabrini aydınlatsın) tevarüs etti. Sonra Şeyh Hüseyin Efendi'ye (Allah'ın rahmeti üzerine olsun) tevarüs etti. Sonra Şeyh Zülfikâr Efendi'ye (Allah'ın rahmeti üzerine olsun) tevarüs etti. Sonra Şeyh Yusuf Efendi'ye (Allah'ın rahmeti gani gani üzerine olsun, Allah kabrini aydınlatsın) tevarüs etti. Sonra Şeyh Kâsım Efendi'ye (Allah'ın rahmeti üzerine olsun) tevarüs etti. Sonra Şeyh Hasan Efendi'ye (Allah'ın rahmeti üzerine olsun) tevarüs etti. Sonra Şeyh Bektaş Efendi'ye (Allah'ın rahmeti üzerine olsun) tevarüs etti. Sonra Şeyh Kalender Efendi'ye (Allah'ın rahmeti üzerine olsun) tevarüs etti. Sonra Şeyh Mürsel-i Bâlî Efendi'ye (Allah'ın rahmeti üzerine olsun) tevarüs etti. Sonra Şeyh Resûl Efendi'ye (Allah'ın rahmeti üzerine olsun) tevarüs etti. Sonra Şeyh Bektaş Efendi'ye (Allah'ın rahmeti üzerine olsun) tevarüs etti. Sonra Şeyh Yusuf-ı Bâlî Efendi'ye (Allah'ın rahmeti üzerine olsun) tevarüs etti. Sonra Şeyh Mahmud Efendi'ye (Allah'ın rahmeti üzerine olsun) tevarüs etti. Sonra Şeyh İskender Efendi'ye (Allah'ın rahmeti üzerine olsun) tevarüs etti. Sonra Şeyh Genç Kalender Efendi'ye (Allah'ın rahmeti üzerine olsun) tevarüs etti. Sonra Şeyh Resûl-i Bâlî Sultan'a (Allah'ın rahmeti üzerine olsun, Allah kabrini aydınlatsın) tevarüs etti. Sonra, abdallar sultanı, sırların deliline sahip Şeyh Balım Sultan'a (Allah aziz sırrını kutsasın) tevarüs etti. Sonra Şeyh Mürsel Baba Sultan'a (Allah kabrini aydınlatsın) tevarüs etti. Sonra Şeyh Hızır Lale Sultan'a (Allah kabrini aydınlatsın tevarüs etti. O, ilm-i ledün sahibi, âlemin kutbu, şeyhü's-samedânî (İlahî lütuflara erişmiş şeyh), pîr-i kâmil Hacı Bektaş-ı Velî'nin soyundandır. Hacı Bektaş-ı Velî'nin, Allah'ın rahmetine muhtaç olan zâhid ve sâlik evlatlarındandır. Hızır Lâle Sultân'ın soyu şöyledir: Hacı Bektaş-ı Velî e'l-Horasânî (Allah gizli ve aziz sırrını kutsasın) ibni Sultân İbrâhîm-i Sâni ibni Sultân Mûsâ-yı Sâni ibni Sultân İbrâhîm-i Mükerrremü'l-Hâcib ibni İmâm Mûsâ-i Kâzım ibni İmâm Cafer-i Sâdık ibni İmâm Muhammed-i Bâkır ibni İmâm Zeyne'l-âbidîn ibni İmâm Hüseyin ibni İmâm Ali'dir (Allah vechini mükerrrem kılın). "Fetih yakındır" kapılarını, Hacı Bektaş-ı Velî'nin tarikatine sâlik olanlara açtı. O'nun mürşidi Sultan Hoca Ahmed-i Yesevî (Allah'ın rahmeti üzerine olsun)'dir. Onun mürşidi babası Muhammed-i Hanefî'dir. Onun **mürşidi** İmâm Ali'dir. İmam Ali'nin mürşidi Musa Rıza, onun mürşidi İmâm Mûsâ-i Kâzım, onun mürşidi İmam Cafer-i Sâdık, onun mürşidi İmâm Muhammed-i Bâkır, onun mürşidi İmâm Zeyne'l-âbidîn, onun mürşidi İmâm Hüseyin, onun mürşidi İmâm Ali (Allah vechini mükerrrem kılın), onun mürşidi kâinatın övüncü Hz. Muhammed Mustafa'dır. Allah'ın salâtı ve selâmı hepsinin üzerine olsun. Hz.

Peygamber'in mürşidi Allah'ın habercisi Cebrâîl-i Emîn'dir ve onun mürşidi de âlemlerin Rabbi'dir (celle celâluhu). Yüce Allah'ın yardımıyla tamam oldu.

Kitabın yazılış sebebi ve bu satırların hitaba gelmesinin nedeni şudur: Aziz atam, âriflerin ezeli sultanı ve Hak âşıklarının delili hazret-i Hünkâr Hacı Bektaş-ı Velî (Allah gizli ve aziz sırrını kutsasın) hazretlerinin yüce tarikatına bağlı tekkelerden Malatya'ya bağlı Saz nahiyesinde bulunan Şeyh Hasanlı adındaki köyde sâkin, Şeyh Ebu'l-Vefâ evladından Seyyid Şeyh Ahmed Dede tekkesinin değerli evlatlarından **Seyyid Kamber Halife** velilerin yolunu kabul edip eline sofraya, çerağ, taş, kılıç, izin, icazet ve inâbet verildi. Halifelik yapması uygun görüldü. Dahası mürit tutup muhip edinmesine ve velilerin tarikatını diri tutup, tarikat erenlerinin de buna rıza göstererek engel olmaması üzere salık verildi. İcâzetnâmemizin gereğiyle hareket edilsin. Doğru yola uyanlara selam olsun! Âlemlerin Rabbi yüce Allah'ın yardımıyla, bunu 1232 senesinin Cemâziyelâhir ayının 24'ünde yazdı.

Şâhitler:

Fakirlerin hizmetçisi, Hacı Bektaş-ı Velî'nin postnişini Seyyid Nebî Dede'nin halifesi.

Fakirlerin hizmetçisi Türbedar Baba.

Fakirlerin hizmetçisi Halife Elhâc Aşçı Ahmed Baba.

Fakirlerin hizmetçisi Halife Etmekçi Ahmed Baba.

Duacı, mübarek vakfın mütevellisi, Hacı Bektaş Velî evladından Hamdullah Efendi.

Duacı, Hacı Bektaş Velî evladından Mustafa Çelebi.

Duacı, Hacı Bektaş Velî evladından Nurullah Çelebi.

Duacı, Hacı Bektaş Velî evladından Dede Çelebi.

Duacı, Hacı Bektaş Velî evladından Zülfikar Çelebi.

Duacı, Hacı Bektaş Velî evladından Hacı Çelebi.

Duacı, Hacı Bektaş Velî evladından Zinde Ali Çelebi.

Duacı, Hacı Bektaş Velî evladından Selman Çelebi.

Duacı, Hacı Bektaş Velî evladından Kalender Çelebi.

Duacı, Hacı Bektaş Velî evladından Hüseyin Çelebi.

Duacı, Hacı Bektaş Velî evladından Hasan Çelebi.

Ve hepsinin soyundan gelenler.

## Ek-5: Hicri 24 Cemâziyelâhir 1232 (miladi 11 Mayıs 1817) Tarihli İcâzetnâme'nin Transkripsiyonlu Metni

Zâlike Tağdırü'l-‘Azizi'l-‘Alim

Naşrun mina'llâhi ve fetḥun qarîbun ve beşşiri'l-mü'minîn. Yâ Muḥammed yâ 'Alî ḥayru'l-beşer.

Allâhümme şalli 'alâ-nûri Muḥammedi'l-Muştafâ. Allâhümme şalli 'alâ-nûri'l-İmâm 'Aliyyi'l-Murtażâ. Allâhümme şalli 'alâ-Ḥatîceti'l-Kübâ. Allâhümme şalli 'alâ-Fâtımati'z-Zehrâ. Allâhümme şalli 'alâ-seyyidinâ nûru'l-İmâm Ḥasan Ḥulķi Rızâ. Allâhümme şalli 'alâ-seyyidinâ nûru'l-İmâm Ḥüseyn-i şehîd-i deşt-i Kerbelâ. Allâhümme şalli 'alâ-seyyidinâ nûru'l-İmâm Zeyne'l-‘âbidîn-i çâr-deh ma'sûm-ı pāk. Allâhümme şalli 'alâ-seyyidinâ nûru'l-İmâm Muḥammed-i Bâķır. Allâhümme şalli 'alâ-seyyidinâ nûru'l-İmâm Ca'fer-i Şâdıķ. Allâhümme şalli 'alâ-seyyidinâ nûru'l-İmâm Mûsî-i Kâzım. Allâhümme şalli 'alâ-seyyidinâ nûru'l-İmâm-ı heştüm kıble-i heftüm Sultānu'l-Ḥorasan burhānu'l-Ḥorasan şehîd-i ḥāk-i Ḥorasan e'l-İmâm 'Alî ibni Mûsâ Rızâ. Allâhümme şalli 'alâ-seyyidinâ nûru'l-İmâm Muḥammed-i Taķi. Allâhümme şalli 'alâ-seyyidinâ nûru'l-İmâm 'Aliyyü'n-Naķi. Allâhümme şalli 'alâ-seyyidinâ nûru'l-İmâm Ḥasan e'l-‘Askerî. Allâhümme şalli 'alâ-seyyidinâ nûru'l-İmâm Muḥammed Mehdî-i şâḥib-zamân kuṭbu'd-devrân ḥüccetü'l-burhân.

Şalavātu'llâhi 'aleyhim ecma'îne evvelîne âḥirîne zâhirîne bâṭnîne tayyibîne't-ṭâhirîn. Lâ-feta illâ 'Alî lâ-seyfe illâ Zü'l-feķâr. Bismillâhi'r-Raḥmâni'r-Raḥîm ve bihi nesta'in.

e'l-Ḥamdü li'llâhi'lleżi ca'ale kulûbe'l-‘ârifîne ḥazîneten bi-ziyneti'l-‘ulûmi'l-maḥzûneti ve kâne 'alâ-zâlike kadîren ev ḳassama'l-ma'rifete bi-mertebetihî ve ķilen ve keşîren ve kehele 'uyüne'l-‘âlimîne bi-kemâli kühli'r-rü'ye 'aṭûfen lehüm ve naşîren lehüm ve fetāḥa's-simâ'e li'l-müştaķîne şağîren ve kebîren li'l-istimâ'i ismü'l-ma'şūķati ḥâlen ve ķâlen. Ve ḥalaķaküm 'alâ-süreti Yâsin fi-ḥâli ḥilķatihî eḥaden ve mübeşşîren hüva'llāhu'lleżi lâ ilāhe illâ hüve. 'Âlimü'l-ğaybi ve's-şehâdeti hüve'r-Raḥmānu'r-Raḥîm eḥaduhu.

Ve lehu bi-müci'is-serâ'iri'l-ķulüb e's-sidretü'l-hâdireti fi-ḥandesin zıllu'l-leyl ilâ-ṭarafın külle biḥâri ve hiye 'an-taḥti 'arżin şırâṭu'l-emvâci'l-muṭalâṭimeti fi'l-biḥâri.

Eşhedü en lâ ilâhe illa'llâh vaḥdehü lâ-şerîke leh ve eşhedü enne Muḥammeden 'abduhü ve Resûluh, erselehü nebiyyen ve ca'ale beyne'l-enbiyâ'i ve'l-kıdvetu ve ḥazinetün. Şalla'llâhu ve 'alâ-âlihî ve evlâdihî ve aşḥâbihî ve ezvâcihî ve sellem teslîmen ebeden dâ'imen keşîran. Kâle 'aleyhi's-selâm: "Aşḥâbî ke'n-nücümü bi-eyyihim iktedeytüm ihtedeytüm". Ve kâle 'azze ve celle min-kâlin: Naşrun mina'llâh ve fetḥun ḡarîbun. Ve kâle 'aleyhi's-selâm: "Lâ-yezâla'llâhu te'âlâ fi-ḥâcetin li-'abdihî mâ dâme'l-'abdu fi-ḥâceti aḥiyyihî'l-müslim". Ve kâle 'Alî ibni Ebî Tâlib kerrema'llâhu vechehü: "e'ş-Şuyûḡ şelâsetün: e't-Tevâzu' 'inde'd-devleti, ve'l-'afvu 'inde'l-ḡudreti ve'l-'atıyyetü". Ve kâle Sultânü'l-muḥakkıḡîn ve ḡutbu'l-aḡṡâb fi'l-'âlemîne e'l-Hâcc Bektaş-ı Veliyyü'l-Ḥorasânî ḡaddesa'llâhu [sırrahu]'l-'azîz: Şemmetü ma'rifetin ḡayrun min-keşîri'l-'ameli. Şeyḡü'l-'âlem bi'l-mâli ve şeyḡü'l-ḡavâşş bi'l-'a'mâli ve şeyḡu ḡâşşî'l-ḡavâşş bi'l-aḡvâli ve şeyḡü'l-evliyâ'i bi'l-esrâri şeyḡü'l-'avâmi bi'l-ikmâli ve şeyḡü'l-ḡavâşş bi'l-aḡvâli ve şeyḡü'l-ḡâşş bi'l-esrâri ve muşilli Şeyḡ en yeküne 'abden fi-ḡayrihî ve şıḡḡatihî zâlike'l-inḡiyâdu bi-emri'llâhi te'âlâ ve'l-ictinâbu 'annevâhî kemâ ḡâla'llâhu te'âlâ: Ve mâ âtâkümü'r-Resûlu fe-ḡuzûhu ve mâ nehâküm 'anhü fe'ntehü'. Evvel mâ cerâ bi'l-ḡalemi yukaddiru'llâhu te'âlâ ve ḡuddiret: Bi'smillâhi'r-Raḡmâni'r-Raḡîm. Men lem yerzâ bi-ḡazâ'ihî ve lem yuşbir 'alâ-belâ'ihî fe'l-yahrucu beyne'l-arzî fe'l-yatlubu Rabben ḡayrî. Ve en temîte'n-nefse'l-levvâmeti bi'l-mücâhedeti ve yuḡyi'n-nefse'l-muṡma'innetü bi'r-riyâzâti, şümme yertaḡu bi'd-derecâti'l-'âliyâti ve'l-merâtibi 'ulviyyâti. Ve ḡile ḡıfzu'l-ḡuḡûḡi bi-bezli'r-rûḡi ve'l-ḡanâ'ati bi-ḡalîli'd-dünyâ 'an-keşîriḡa fe-inne ḡillete'l-mâniyyu ḡayrun min-keşîri'l-mâniyyi. Yeḡûlu'llâhu te'âlâ celle celâluhü ve 'amme nevâluhü: Men 'amile şâlihên min-zekerin ev üñşâ fe-hüve mü'minun fele-nuḡiyyennehu ḡayâten ṡayyibeten, fi'l-ḡayâti'd-dünyâ hiye'l-ḡanâ'atü vecebe'l-cü'e ve buḡze'l-işbâ'î ve terkü'l-'ulûhu ve'r-ref'u ve ḡüsnü'l-mütâba'ati ile'l-ḡayrâti ve'l-ictihâdi fi'l-intişâbi ile't-tâ'ât. Şümme yendericu fi-şunûfi'l-budalâ'i ve't-tafḡîl min-'Azîzin Mennânin ve'l-'afvu ve'l-ḡufrânu lemâşâ'e min-ḡaḡḡîḡati'l-faḡri ve'l-fenâ'i fi'llâh ve'l-beḡâ'i bi'llâh.

Ḥâdimü'l-fuḡarâ ve'l-mesâkin ḡutbu'l-'ârifin zümerü'l-vâşlîn Sultân Ḥacı Bektaş-ı Velî âsitânesine Malâtiyye muzâfâtında Saz nâhiyesinde kâ'in Şeyḡ Ebu'l-Vefâ evlâdından Şeyḡ Ḥasanlı-nâm ḡaryede vâḡi' Seyyid Şeyḡ Ahmed Dede zâviyesiniḡ evlâd-ı kirâmından Seyyid Ḥamber Ḥalîfe edâma'llâhu 'ömhü ve berekâtiḡi esrâriḡi zide tevfiḡuhü ke'ş-şabâḡi ve'r-revâḡi cem'u ef'âlihî ḡâlen ve ḡâlen eceznâhu icâzete'l-muṡḡaḡati en yeclise 'ale's-seccâdeti

yuşalli'ş-şalâte'l-mefrûzâti ve yu'ti'z-zekâte'l-vâcibâti 'aleyhi ve yuḥacci'l-beyte min-istiṭâ'in ileyhi sebilen ve yaşumu şehre Ramazâni ve yahtumu'ş-şâdirin ve'l-vâridin ve yecidu'l-'ahde ve't-tevbete ba'de't-telkîni'z-zıkr ve resmi'l-ḥıdmet ve'l-fuḡarâ'i ve'l-mesâkîne ve aşnâfe'l-ḡalâyık ve'l-müslimîn bi-çerâgi ve'l-miḡrâşi min-şu'ürî't-tâ'ibîn ve libâsu'l-ḡırça ve ref'u'l-'alem ve'ste'ale's-serrâce ve ref'u'z-zenbîl bi't-tehlîl ve't-tekbîr. Ve ba'de zâlike tevârese li'l-müncerîn min-ḡaḡıḡati ve'n-nesebü'l-muttaşıl ilâ-eşrefi'l-enâm aşlaḡu'ş-şuleḡâ ve iftiḡârü'l-küberâ ḡalîfe-i zamân-ı Hâcî Bektaş-ı Velî püst-nişin-i tekye-nişin e's-Seyyid Nebî Dedebaba edâma'llâhu 'ömrehü. Ve ba'de zâlike in tevârese min-ḡaḡıḡati'n-nesebi'l-müteşallî ilâ-eşrefi'l-enâm aşlaḡu'ş-şuleḡâ ve iftiḡârü'l-küberâ ve'l-ḡasebü'n-neseb şeyḡü'z-zamân şâḡibü's-seccâde-i ḡuṡbu'l-pîrân mâlik-i 'ilme'l-yaḡîn ve mürşid-i ḡaḡḡe'l-yaḡîn ü 'ayne'l-yaḡîn ḡâdimü'l-fuḡarâ ve'l-mesâkîn e's-Seyyid e'ş-Şeyḡ Feyzü'llâh edâma'llâhu 'ömrehü ve berekâtiḡi. Ve ba'de zâlike in tevârese e'ş-Şeyḡ 'Abdu'l-laṡîf Efendi raḡmetu'llâhi 'aleyhi raḡmeten vâsi'aten. Ve ba'de zâlike in tevârese li'l-mütâba'ati e's-Seyyid e'ş-Şeyḡ Bektaş Efendi raḡmetu'llâhi 'aleyhi raḡmeten vâsi'aten. Ve ba'de zâlike in tevârese e'ş-Şeyḡ e'l-Hâcc Feyzü'llâh Efendi raḡmetu'llâhi 'aleyhi raḡmeten vâsi'aten, nevvara'llâhu merḡadehü. Ve ba'de zâlike in tevârese e'ş-Şeyḡ 'Alî Efendi raḡmetu'llâhi 'aleyhi, nevvara'llâhu merḡadehu. Ve ba'de zâlike in tevârese e'ş-Şeyḡ Elvân Efendi, raḡmetu'llâhi 'aleyhi raḡmeten vâsi'aten. Ve ba'de zâlike in tevârese e'ş-şühedâ' e'ş-Şeyḡ 'Abdu'l-kâdir Efendi raḡmetu'llâhi 'aleyhi, nevvara'llâhu merḡadehü. Ve ba'de zâlike in tevârese e'ş-Şeyḡ Hüseyn Efendi raḡmetu'llâhi 'aleyh. Ve ba'de zâlike in tevârese e'ş-Şeyḡ Zü'l-fiḡâr Efendi raḡmetu'llâhi 'aleyh. Ve ba'de zâlike in tevârese e'ş-Şeyḡ Yûsuf Efendi raḡmetu'llâhi 'aleyhi raḡmeten vâsi'aten, nevvara'llâhu merḡadehu. Ve ba'de zâlike in tevârese e'ş-Şeyḡ Kâsım Efendi, raḡmetu'llâhi 'aleyh. Ve ba'de zâlike in tevârese e'ş-Şeyḡ ḡasan Efendi raḡmetu'llâhi 'aleyh. Ve ba'de zâlike in tevârese e'ş-Şeyḡ Bektaş Efendi raḡmetu'llâhi 'aleyh. Ve ba'de zâlike in tevârese e'ş-Şeyḡ Ḳalender Efendi raḡmetu'llâhi 'aleyh. Ve ba'de zâlike in tevârese e'ş-Şeyḡ Mürsel-i Bâlî Efendi raḡmetu'llâhi 'aleyh. Ve ba'de zâlike in tevârese e'ş-Şeyḡ Resûl Efendi raḡmetu'llâhi 'aleyh. Ve ba'de zâlike in tevârese e'ş-Şeyḡ Bektaş Efendi raḡmetu'llâhi 'aleyh. Ve ba'de zâlike in tevârese e'ş-Şeyḡ Yûsuf-ı Bâlî Efendi raḡmetu'llâhi 'aleyh. Ve ba'de zâlike in tevârese e'ş-Şeyḡ Maḡmûd Efendi raḡmetu'llâhi 'aleyh. Ve ba'de zâlike in tevârese e'ş-Şeyḡ İskender Efendi raḡmetu'llâhi 'aleyh. Ve ba'de zâlike in tevârese e'ş-Şeyḡ Genc Ḳalender

Efendi rahmetu'llāhi 'aleyh. Ve ba' de zālīke in tevāreşe Şeyh Resūl-i Bālī Sultān rahmetu'llāhi 'aleyhi, nevvāra'llāhu merķadehū. Ve ba' de zālīke in tevāreşe Şeyh Sultānu'l-budalā' şāhibū'l-burhāni serā'ir Balım Sultān ķaddesa'llāhu sırrahu'l-'azīz. Ve ba' de zālīke in tevāreşe Şeyh Mürsel Baba Sultān nevvāra'llāhu merķadehū. Ve ba' de zālīke in tevāreşe e's-Şeyh Hızır Lāle Sultān nevvāra'llāhu merķadehu. Ve ālihī min-veledihi's-sālik ve'n-nāsik e'l-muhtāc ilā-rahmeti'llāhi te'ālā min-Sultāni'l-kāmili mükemmel Şeyhu's-Şamedāni kuţbu'l-'ālem şāhibu 'ilmi ledünni e'l-Hācc Bektaş-ı Velī e'l-Horasāni ķaddesa'llāhu sırrahu'l-hāfi ve'l-celī ibni Sultān İbrāhīm-i şāni ibni Sultān Müsiyyi's-şāni ibni Sultān İbrāhīm-i mükerrümü'l-hācib e'l-İmām Müsi-i Kāzım ibni'l-İmām Ca'fer-i Şādiķ ibni e'l-İmām Muḥammed Bākır ibni e'l-İmām Zeyne'l-'ābidin ibni e'l-İmām Hüseyin ibni e'l-İmām 'Alī kerrema'llāhu vecchēhū. Fetāḫa ebvābe fetḫun ķarībun fi-tarıķati's-sāliki'l-Hācī Bektaş-ı Velī. Ve mürşiduhū Sultān H'āce-i Aḫmed-i Yesevī rahmetu'llāhi 'aleyh ibni Muḥammed-i Hānefi ibni e'l-İmām 'Alī fi-tarıķati's-sālik H'āce-i Aḫmed-i Yesevī ve mürşiduhū e'l-İmām 'Alī ibni Mūsā Rızā ve mürşiduhū e'l-İmām Müsi-i Kāzım ve mürşiduhū e'l-İmām Ca'fer-i Şādiķ ve mürşiduhū e'l-İmām Muḥammed Bākır ve mürşiduhū e'l-İmām Zeyne'l-'ābidin ve mürşiduhū e'l-İmām Hüseyin ve mürşiduhū e'l-İmām 'Alī kerrema'llāhu vecchēhū ve mürşiduhū Hāzret-i Sultān fāḫr-i kā'ināt ve meḫar-ı mevcūdāt Muḥammedü'l-Muştafā şalavātu 'aleyhim ecma'in. Ve mürşiduhū Cebrā'il-i Emīn ve mürşiduhū peyk-i Hudā Rabbu'l-'ālemīn celle celālühü ve 'amme nevālühü. Temmet bi-'avni'llāhi te'ālā.

Sebeb-i taḫrīr-i kitāb ve mūcib-i taştīr-i ḫiṭāb oldur ki cedd-i 'azīzim Sultānu'l-'ārifin-i ezeli ve burhānu'l-'āşīķān-ı Lem yezeli ḫāzret-i Hünkār e'l-Hācc Bektaş-ı Velī ķaddesa'llāhu sırrahu'l-hāfi ve'l-celī ḫāzretlerinin tarīķat-ı 'aliyyesine meşrūt zāviyelerden Malāṭiyye muzāfātında Saz nāḫiyesinde kā'in Şeyh Ebu'l-Vefā evlādından Şeyh Ḥasanlı-nām ķaryede vāķi' Seyyid Şeyh Aḫmed Dede zāviyesinin evlād-ı kirāmından Seyyid Kamber Hālife tarīķ-i evliyāyi ķabūl édüp yedine şofra ve çerāğ ve seng ve tiğ ve ızın [ve] icāzet ve inābet vērildi ve ḫalīfelik şafā vü nazar olundu. Ve daḫı ḫavālet vērildi. Mürīd tūtup muḫibb édine ve tarīķ-ı evliyāyi zinde tūtup tarīķat erenleri buḫa māni' u dāfi' olmayalar. Mūcib-i icāzetnāmemiz ile 'āmīl oluna ve's-selām 'alā meni't-teb' i'l-hüdā. Bi-'avni'llāhi te'ālā Rabbu'l-'ālemīn ḫarrerehu fi'l-yevmi'r-rābi' 'işrine fi-şehri Cemāziye'l-āḫir sene işnā ve şelāşine ve mi'eteyn ve elf. (1232)

Ḥādimü'l-fuḡarā ḡalīfe-i Seyyid Nebī Dede post-niṣān-i Ḥācī Bektaş-ı Velī.

Ḥādimü'l-fuḡarā Türbedār Baba ḡazret-i Pīr Ḥācī Bektaş-ı Velī.

Ḥādimü'l-fuḡarā Ḥalīfe e'l-Ḥācc Aşcı Aḡmed Baba ḡazret-i Pīr Ḥācī Bektaş-ı Velī.

Ḥādimü'l-fuḡarā Ḥalīfe Etmekci Aḡmed Baba ḡazret-i Pīr Ḥācī Bektaş-ı Velī.

e'd-Dā' ī mütevellī-i vaḡf-ı şerīf Ḥamdu'llāḡ Efendi evlād-ı Ḥācī Bektaş-ı Velī.

e'd-Dā' ī Muştafā Çelebi evlād-ı Ḥācī Bektaş-ı Velī.

e'd-Dā' ī Nūru'llāḡ Çelebi evlād-ı Ḥācī Bektaş-ı Velī.

e'd-Dā' ī Dede Çelebi evlād-ı Ḥācī Bektaş-ı Velī.

e'd-Dā' ī Zü'l-fiḡār Çelebi evlād-ı Ḥācī Bektaş-ı Velī.

e'd-Dā' ī Ḥācī Çelebi evlād-ı Ḥācī Bektaş-ı Velī.

e'd-Dā' ī Zinde 'Alī Çelebi evlād-ı Ḥācī Bektaş-ı Velī.

e'd-Dā' ī Selmān Çelebi evlād-ı Ḥācī Bektaş-ı Velī.

e'd-Dā' ī Ḥalender Çelebi evlād-ı Ḥācī Bektaş-ı Velī.

e'd-Dā' ī Ḥüseyn Çelebi evlād-ı Ḥācī Bektaş-ı Velī.

e'd-Dā' ī Ḥasan Çelebi evlād-ı Ḥācī Bektaş-ı Velī.

ve ez-zādegān-ı sā'ir cem'uhum.

#### **Ek-6: Hicri 20 Rebülevvel 1258 (miladi 1 Mayıs 1842) Tarihli Şecerenâme'nin Türkçesi**

Ali gibi yiğit, Zülfikâr gibi kılıç yoktur

Bismillahirrahmânirrahîm (Esirgeyen ve bağışlayan Allah'ın adıyla)

Hamd, bize şuurlu aklı veren, parlak ve saf düşünceleri sunan Allah'adır. Yaratıcılığının yaratılmışlardaki izlerine şahit olur, yeryüzü ve gökyüzündeki üstün delillerini dikkatlice inceleriz. Âdem aleyhisselam'ın zürriyetine verdiği yüce ve bol bağışları sebebiyle O'na şükrederiz. Sonsuz ve sayısız hamd ve şükür O'nadır.

Salat ve selam da, sancaklarını yardım edip hak kıldığın, hükümlerini hikmetle konuşturduğun, ilim, cömertlik ve fesahat madeni, son peygamber, yolları açan, sözü temiz, ameli makbul Hz. Peygamber'e ve O'nun her biri birer nur olan soyu yüce,



temiz ve mübarek ailesine ve her biri birer önder olan teravîh ve nafil ehlî ashabına olsun.

Yüce Allah buyuruyor: “Ey insanlar! Doğrusu biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Ve birbirinizle tanışmanız için sizi kavimlere ve kabilelere ayırdık (Hucûrât 49/13)”. Ve Allah'ın resulü buyuruyor: Kuran ve hadiste açıkça belirtilip delillendiği üzere onlar Allah katında seçilmiş bir soyun temsilcileridir. Onlar Allah'ın hayrı ve nuru için beldele ve kulları içinde aracı oldular.

Yüce Allah buyuruyor: “De ki: Ben buna karşılık sizden akrabalık sevgisinden başka bir ücret istemiyorum (Şûrâ 42/23)”. Allah'ın Resulü buyuruyor: “Ehl-i beytim Nuh'un gemisi gibidir. Kim ona binerse kurtulur ve kim (binmeyi) ertelerse boğulur”. Hz. Peygamber buyuruyor: “Benim sülâlem ve soyum dışındaki bütün sülâle ve soylar kıyamet günü kesilecektir”. Ve Allah'ın Resulü şöyle derdi: “Her insan soyca babasına bağlıdır, ancak Fâtıma'nın çocukları böyle değildir. Zira onların babası ve atası benim. Onların yaradılışındaki fazileti yalanlayanların vay haline! Allah onları sevdi ve onlara buğzedene buğzetti”.

Hz. Peygamber (salat ve selam üzerine olsun) şöyle buyurdu: “Benim onlara dört katkım var: Birincisi, kıyamet gününde onlara şefaât edeceğim. İkincisi, dünya ehlinin günahlarına karşı onlara sığınak olacağım. Üçüncüsü, onların ihtiyaçlarını yerine getireceğim. Dördüncüsü, onların işi içi çalışıp onları kalben ve lisânen seveceğim”.

Gelelim konumuza. Bu girişin yazılma sebebi ve hadis-i şeriflerin zikredilmesindeki amaç şudur: Malatya'dan gurbete düşmüş Seyyid Dervîş Teslim oğlu Seyyid Hüseyin oğlu Seyyid Mustafâ oğlu Seyyid Hüseyin oğlu Mustafa Seyyid Mahmud oğlu Ali Seyyid Hasanü'l-Askerî oğlu Hüseyin Seyyid Mustafa oğlu Seyyid Hüseyin oğlu Seyyid İbrâhim Yûsuf oğlu İsmâil Seyyid Hüseyin oğlu Cafer Seyyid Ali oğlu Seyyid Şâhum Seyyid İsrâfil oğlu Seyyid İsrâfil oğlu Seyyid Hüseyin oğlu Seyyid Hasan oğlu Seyyid İsmâil oğlu Seyyid Kanber oğlu Seyyid Ali Efendi oğlu Seyyid Hasan oğlu Seyyid Teslim Seyyid Süleymân oğlu Seyyid Teslim Seyyid Muhammed kardeşi Seyyid İbrâhim kardeşi Seyyid Mustafâ oğlu Seyyid Teslim kardeşi Seyyid Teslim oğlu Seyyid Ali kardeşi Seyyid Muhammed oğlu Seyyid Haydar kardeşi Seyyid Hüseyin oğlu Seyyid Haydar Muhammed oğlu Seyyid Hüseyin oğlu Seyyid Haydar oğlu **Seyyid Mahmûd Ahmed**, hicri 1258 yılının Rebilüevvel ayında kutsal Kerbelâ'daki nîkâbet divânında hazır oldu. Bu nesep, Dervîş Teslim'e kadar intisap eder. Muhakkak ki Dervîş Teslim, Dede Ahmed'e intisap etmiştir. Dede Ahmed de değerli yiğit, aslanlar

aslanı, Kerbela vakasında şehit, seyyidimiz Abbâs'a intisap etmiştir. Abbâs, doğunun ve batının imamı, Leys benî Gâlib, bütün galiplere üstün gelen, bütün taliplerin isteği olan, müminlerin emiri Hz. Ali'nin oğludur. O'nun şeceresi şöyledir: Abbâs bin Ali bin Ebî Tâlib bin Abdilmuttalib bin Hâşim bin Abdimenâf bin Kusayy bin Kılâb bin Murra bin Lü'eyy bin Gâlib bin Fihri bin Mâlik bin Nadr bin Kinâne bin Huzeyme bin Müdrike bin İlyâs bin Mudar bin Nizâr bin Ma'd bin Adnân bin Edû bin Evd bin Elyasa' bin e'l-Hümyesa' bin Salâmân ibni Nebt bin Haml bin Kayder bin İsmâil bin İbrâhîm bin Târuh bin Nâhur bin Şârûg bin Ragûb bin Fâlîğ bin Âbir (rahmet üzerine olsun) bin Şâluh bin Kaynân bin Erfahşed bin Sâm bin Nûh aleyhisselâm bin e'l-Lâmek bin Mütevaşlah bin Ahnûh aleyhisselâm bin Kînârî bin Ahlâsek bin Kinâne bin Enûş bin Şît bin âlemlerin Rabbinin halifesi olup safî fitratı üzerine yaratılan Âdem aleyhisselâm.

Seyyid Mahmud ismiyle şöret bulan adı geçen kimsenin nesebi Dervîş Teslîm'e, onun nesebinin şöretü Dervîş Dede Ahmed'e, onun nesebinin şöretü de Ebû Tâlib oğlu Ali oğlu Abbâs'a dek uzanmaktadır. Malatya'da ona yakın olan bir cemaat, onun bu şeceresinin güvenilir, yazılı ve sağlam bir şecere olduğuna şahittirler. Onlar Molla Muhammed, Hasan, Yusuf ve Ali'dir.

Onun nesebinin, Dervîş Teslîm'den Hz. Ali oğlu Abbas'a mensup Dede Ahmed'e kadar ulaştığı onun eliyle yazıya geçirilmiştir. Biz orada adı geçenleri anmayı sevdi. O isimler şöyledir: Dervîş Teslîm bin Dervîş Kalender bin Dervîş Hâşim bin Dervîş Hüseyin bin Dervîş Şeyh Yûsuf bin Dervîş Mûsâ bin Dervîş Muhammed bin Dervîş Şemseddîn bin Dervîş Hacı Mahmûd bin Şeyh Mûsâ bin Şeyh Ömer bin Şeyh Hasan bin Şeyh İmrân bin Şeyh Hüseyin bin Şeyh Ahmed bin Şeyh Hüseyin bin Şeyh Hasan bin Şeyh Muhammed bin Şeyh Kâsım bin Şeyh Abdullâh bin Şeyh İsmâil bin Şeyh Zeyneddîn bin Şeyh Tâlib ibni Şeyh Kemâleddîn bin Şeyh Mâlik bin Şeyh Gıyâseddîn bin Şeyh Fazlullâh bin Şeyh Tâceddîn bin Şeyh Halîl bin Şeyh İmâdeddîn bin Şeyh Âmir bin Fazl bin Şemseddîn bin Ali oğlu Abbâs'a mensup Şeyh Dede Ahmed, bu şecerenameye yazdığı üzere.

Adı geçen Seyyid Mahmûd'un iki erkek kardeşi vardır. Onlar Seyyid Muhammed ve Seyyid İsmâil'dir. Çocukları Seyyid Muhammed ve Seyyid Hüseyin'dir. Bu şecere, Hz. Peygamber'in (en mükemmel övgü ve selamlar binlerce kez ona, seçkin ailesine ve ashabına olsun) hicretinden sonra 20 Rebîülevvel 1258/1 Mayıs 1842'de yazıldı.

Bu şekilde şahit olundu. Bendeniz Necef-i Eşref tekkesi postnişini Seyyid Muhammed Dede.

Bu şekilde şahit olundu. Hille tekkesi postnişini Dede Kâzım.

Bu şekilde şahit olundu. Evliya burcu Bağdat'taki Şahin Baba tekkesi postnişini Hacı Zeynelâbidîn Dede.

Bu şekilde şahit olundu. Seyyid Battâl Gâzi tekkesi postnişini.

### **Ek-7: Hicri 20 Rebûlevvel 1258 (miladi 1 Mayıs 1842) Tarihli Şecerenâme'nin Transkripsiyonlu Metni**

Lâ-fetâ illâ ' Alî lâ-seyfe illâ Zü'l-fiķār

Bismillahirrahmānirrahîm

e'l-Hamdü lillâhi'llezî menne 'aleynâ bi-elbâbi vâ' iyyeti ve efkâri şâķibeti şâfiyeti. Nüşâhidu bihâ âşâre şun' ihi fi-maħlûķâtihî ve nuţâlî' u mâ beşse mine'l-efďaliyyetihî fi-arzihi ve semâvâtihî. Ve neşkuru mâ-menaħa bihi zürriyyete Âdem 'aleyhisselâm mine'l-menâ' ihi'l-celîletihî ve vehbihim mine'l-hibâtî'l-cezîletihî. Fe lehü'l-hamdü keşîran ve lehü'l-mennü ğazîran.

Ve's-şalātu ve's-selâmu 'alâ-men ħaķķaķte bi'n-naşri a' lâmehu ve naţtaķte bi'l-ħikmeti aħķâmehu ma' denü'l- ilmi ve'l-feşâħati ve'l-keremi ve's-semâħati Muħammed ħâtemü'r-risâlet ve menhecü's-sübül ve zekiyyü'l-ķavl ve raďiyyü'l- amel ve 'alâ-âlihi'llezîne kânü' envâren fi-küllî şulbin şâmiħin ve'l-ezhâri'l-muţahharati elletî şerrefehâ bâziħun ve 'alâ-aşĥâbihî ķadetü'l-ceħâfil ve ehlü't-terâviħ ve'n-nevâfil.

Ķâla'llâhu sübhānehu ve te'âlâ 'azze min-ķâ'ili: Yâ eyyühe'n-nâsu! İnnâ ħalaķnâķüm min-zekerin ve ünşâ ve ca' alnâķüm şu' ūban ve ķabâ' ile li-te' ârefü'. Ve ķâle Resûlullâh şalla'llâhu 'aleyhi ve âlihi: Li-vücûbi tevcihihim bi'l-iclâli ve'l-i' zâmi, kemâ vuziħa fihi'l-burhân ve dülle 'aleyhi'l-Ķur'an ve'l-ħadîş ve keyfe lâ vehüm ħayretu'llâhi elletî aħtârehâ ve rafa'a fi'l-bilâdi ve'l-ibâdi menârehâ.

Ķâlallâhu Sübhānehu: Ķul lâ-es'elüküm 'aleyhi ecran ille'l-meveddeti fi'l-ķurbâ. Resûlullâh şallallâhu ve 'aleyhi âlihi: Meşelü ehli beyti ke-meşeli sefineti

Nühin. Men rekibehā necā ve men te 'aḥḥara 'anhā ğariqa. Qāle şallallāhu 'aleyhi ve sellem: Küllü ḥasebin ve nesebin yenqaṭi' u yevme'l-ḳiyāmeti illā ḥasebī ve nesebī. Ve kāne Resūlullāh yeḳülü: Küllü benī Ādeme yentemūne ilā- 'aşabeti ebihim illā veledē Fāṭimate, fe-innī ene ebūhüm ve ene 'aşabetühüm ḥalefū' min-ṭıynetī veylün li'l-mükezzibīne bi-fazlihim mizācihim feḳad eḥabba'llāhu ve emene ba' zühüm feḳad ebġa'zā'llāhu.

Resūl şallallāhu 'aleyhi ve ālihi: Erba'atün ene lehüm şefi' un fi-yevmi'l-ḳiyāmeti ve lücen bi-zünübī ehli'd-dünyā el-mükrimu li-zürriyyetī ve'l-ḳāzī lehüm ḥavā'icühüm ve's-sā'ī lehüm fi-umūrihim ve'l-muḥibbu lehüm ve bi-ḳalbin ve lisānin.

Ve emmā ba' d. Fe'l-muḳteziyyun li-tahrīri hāzihi'l-muḳaddemāt ve'l-ġarazi min-tenmiḳi zi'l-aḥbār ve'r-reḳābāt hüve ennehu ve ḳad ḥazara divānu'n-niḳābeti bi-Kerbelā'i'l-müşerrefeti fi-şehri Rebi'i'l-evvelī fi's-seneti şemāniye ve'l-ḥamsiyyūn ve mi'eteyn ba' de elfin mine'l-hicreti'n-nebeviyyeti'l-Muştafaviyyeti recülü ğaribi'd-diyāri Malāṭiyye ismuhu Seyyid Maḥmūd Aḥmed bin Seyyid Ḥaydar bin Seyyid Ḥüseyn bin Seyyid Ḥaydar Muḥammed bin Seyyid Ḥüseyn Aḥı Seyyid Ḥaydar bin e's-Seyyid Muḥammed Aḥı Seyyid 'Alī bin e's-Seyyid Teslīm Aḥı Seyyid Teslīm bin Seyyid Muştafā Aḥı Seyyid İbrāhīm Aḥı Seyyid Teslīm Seyyid Muḥammed bin Seyyid Teslīm Seyyid Süleymān bin Seyyid Ḥasan ibni Seyyid 'Alī Efendi bin Seyyid Ḳanber bin Seyyid İsmā' il [bin] Seyyid Ḥasan bin Seyyid Ḥüseyn [bin] Seyyid İsrāfil bin Seyyid Şāhum Seyyid İsrāfil bin Ca'fer Seyyid 'Alī bin İsmā' il Seyyid Ḥüseyn bin [Seyyid] İbrāhīm Yūsuf bin Seyyid Ḥüseyn ibni Ḥüseyn Seyyid Muştafā ibni 'Alī Seyyid Ḥasanū'l-'Askerī ibni Muştafā Seyyid Maḥmūd bin e's-Seyyid Ḥüseyn bin Seyyid Muştafā bin Seyyid Ḥüseyn bin Seyyid Derviş Teslīm. Ve ḳad intesebe hāzihi'n-nesebü ilā-Derviş Teslīm. Ve inne Derviş Teslīm yentesibu ilā-Dede Aḥmed. Ve inne Dede Aḥmed yentesibu ile'ş-şüca' i'l-hümām ve'l-esedi'z-zırgām e'ş-şehīd fi-vaḳ'ati't-taff seyyidunā e'l-'Abbās ibni İmāmū'l-meşāriḳ ve'l-meġarib Leys benī Ğālib ğālibu külli ğālib ve maṭlūbu külli ṭālib emīrū'l-mü'minīn 'Alī ibni Ebī Ṭālib bin 'Abdi'l-muṭṭalib bin Hāşim bin 'Abdi Menāf bin Ḳuşayy bin Kilāb bin Mürre bin Ka'b bin Lü'eyy bin Ğālib bin Fihri bin Mālik bin e'n-Nazīr bin Kināne bin Ḥuzeyme bin Müdrīke bin İlyās bin Muḍar bin Ma'd bin 'Adnān bin Edū bin Evd bin Elyasā' bin Elhimyasa' bin Salāmān ibni e'n-Nebt bin Ḥaml bin Ḳaydā bin İsmā' il bin İbrāhīm 'aleyhi's-selām ibni Tāruḥ bin Nāḥur bin Şārūġ bin Raġūb

bin Kālîğ bin 'Ābir 'aleyhi'r-raḥme ibni Şāluğ ibni Erfahşed bin Sām bin Nūḥ 'aleyhisselām bin e'l-Mālik bin Metūşanuḥ ibni Aḥnūḥ 'aleyhisselām bin Kīnārī bin 'Ahlāsek bin Qīnāne bin Enūş ibni Şiş bin Ādem 'aleyhisselām ḥalīfetü Rabbi'l-'ālemīn fītratu'llāhi li-şafīyyin. Ve ḳad şehede li's-Seyyid Maḥmūd e'l-merkūm bi-şöhreti hāzihu'n-nesebetu ilā-Derviş Teslīm ve şöhretü nesebetihi Derviş ilā-Dede Aḥmed ve şöhretü nesebetihi Dede Aḥmed ile'l-'Abbās bin 'Alī ibni Ebī Tālib 'aleyhisselām cemā'atūn min-ehli Malāṭiyye ve mā yaḳrebu minhā mimmen hüve muṭṭala'un müveşşakun ve mu'temedün 'alā ve hüm Mollā Muḥammed ve Ḥasan ve Yūsuf ve 'Alī.

Ve ḳad azhere bi-yedihi fihā ittişāle nesebetihi varakatün Derviş Teslīm bi'l-mensüb ilā-Dede Aḥmed e'l-mensüb ile'l-'Abbās bin 'Alī 'aleyhisselām. Ve ḳad aḥbabnā zikre zālīke kemā hüve mezkūrun hünāke ve fihā Derviş Teslīm bin Derviş Ḳalender bin Derviş Hāşim bin Derviş Hüseyin bin Derviş Şeyḫ Yūsuf bin Derviş Mūsā bin Derviş Muḥammed bin Derviş Şemseddīn bin Derviş Ḥacī Maḥmūd bin Şeyḫ Mūsā bin Şeyḫ 'Ömer bin Şeyḫ Ḥasan bin Şeyḫ 'İmrān bin Şeyḫ Hüseyin bin Şeyḫ Aḥmed bin Şeyḫ Hüseyin bin Şeyḫ Ḥasan bin Şeyḫ Muḥammed bin Şeyḫ Ḳāsım bin Şeyḫ 'Abdullāh bin Şeyḫ İsmā'īl bin Şeyḫ Zeyneddīn bin Şeyḫ Tālib ibni Şeyḫ Kemāleddīn bin Şeyḫ Mālik bin Şeyḫ Ğıyāseddīn bin Şeyḫ Fazlullāh bin Şeyḫ Tāceddīn bin Şeyḫ Ḥalīl bin Şeyḫ 'İmādeddīn bin Şeyḫ 'Amir bin Fazl bin Şemseddīn bin Şeyḫ Dede Aḥmed e'l-mensüb ile'l-'Abbās bin 'Alī kemā hüve mezkūrun fi-tilke'l-varakatü. Ve emmā Seyyid Maḥmūdu'l-mezkūr fe-inne 'indehu işnā ihvetün zükūrun ve hümā Seyyid Muḥammed ve Seyyid İsmā'īl evlādu Seyyid Muḥammed ve Seyyid Hüseyin. Ḥarrerehu fi-'işrīn min-şehri Rebi'ü'l-evvelī e's-şemāniye ve'l-ḥamsūn ve mi'eteyn ba'de elfin mine'l-hicreti'n-nebevīyyeti'l-Muştafaviyye 'aleyhi efdālu's-ş-şalavāt ve ekmelü't-taḥiyyāt ve 'alā-evlādihi'l-münteḥabīn ve aşḫābihi'r-rāşidīn ilā-yevmi'd-dīn elfü elfi'l-elf taḥiyyet ve's-sellem 'aleyhim ve raḥmetu'llāhi ve berekātuhu.

Meşhūdun 'alā-zālīke ve ene'l-faḳīr Seyyid Muḥammed Dede püst-nişīn-i tekye-i Necef-i Eşref

Meşhūdun 'alā-zālīke püst-nişīn-i Seyyid Baṭṭāle tekye-i Ḥilletü'l-? Dede Kāzım

Meşhūdun 'alā-zālīke püst-nişīn-i Şāhīn Baba fi-tekye-i Bağdād-ı burc-ı evliyā e'l-ḥac Zeyne'l-'ābidīn Dede

Meşhûdun ‘alā-zālîke pûst-nîşîn Seyyid Baţţâl Ğāzî tekye-nîşîn e’l-hâletü cevâbun?.

**Ek-8: Hicri Rebûlâhir 1302 (miladi Ocak/Şubat 1885) Tarihli Şecerenâme’nin Türkçesi**

1

Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla

Hamd, bize bilinçli akıllar ve isabetli, temiz düşünceler bağışlayan Allah içindir. Kullarında, O’nun yaratıcılığının izlerini seyrederek. Yeryüzünde ve gökyüzünde O’nun mükemmeliyeti seccadesine secde edenleri dikkatle izleriz. Hz. Âdem (Allah’ın selamı üzerine olsun) zürriyyetine (insanoğluna) yüce ihsanlardan ihsanda bulunmasına ve bol nimetler bağışlamasına şükrederiz.

2

Nice övgü ve kıymetli şükür O’nun içindir.

Salât ve selam, sancakları yardımıyla dalgalanan ve hükümleri hikmetle dile gelen; cömertlik, iyilik, fesahat ve ilim madeni, son peygamber, yolları açıklığa kavuşturan, sözü temiz, amelinden razı olunmuş Hz. Muhammed’in üzerine olsun. Ayrıca herkese birer ışık olan yüce ailesinin ve şerefi yüce temiz akrabalarının üzerine olsun. Ve nafil ve teravîh sahipleri olan ordular komutanı ashabının üzerine olsun. Yüce Allah şöyle buyuruyor: “Ey insanlar! Muhakkak ki biz sizi bir kadın ve bir erkekten yarattık. Birbirinizle tanışmanız için sizi kavim ve kabilelere ayırdık (Kurân-ı Kerîm, Hucûrat 49/13)”.

3

Allah’ın resülü Hz. Peygamber (Yüce Allah’ın övgüsü O’nun ve ailesinin üzerine olsun) dedi ki: “Muhakkak ki onlara saygı göstertip itibar ettirtmek bir mecburiyettir”. Nitekim Kurân-ı Kerîm’de açıklandı ve Kur’ân-ı Kerîm ve hadislerle delillendirildi. Peki nasıl: “Şüphesiz ki Allah’ın onları seçmesi, onları seçkin kılıp kendilerinden razı olması ve minarelerinin nurunu ülke ve şehirlerde yükseltmesi iyi ve hayırlıdır”. Yüce Allah şöyle buyurdu: “De ki: Ben buna karşılık sizden akrabalık sevgisinden başka bir ücret istemiyorum (Kurân-ı Kerîm, Şûrâ 42/23)”. Allah’ın Resûlü Hz. Peygamber (Allah’ın övgüsü Onun ve ailesinin üzerine olsun) dedi ki: “Ehl-i Beyt’im Nuh’un gemisi gibidir. Binen kurtulur ve binmekte geç kalan boğulur”. Hz. Peygamber

(Allah'ın övgüsü ve selamı O'nun ve ailesinin üzerine olsun) dedi ki: "Benim soyum ve neslim dışında bütün soy ve nesiller kıyamet günü kesilir".

4

Allah'ın resulü (Allah'ın övgüsü Onun ve ailesinin üzerine olsun) şöyle demişti: "Bütün peygamberlere, baba tarafından soy sürdürmek izni verildi. Fâtıma'nın çocuğu dışında. Muhakkak ki ben onların babasıyım ve baba tarafından akrabasıyım. Benim çamurumdan yaratıldılar. Onların faziletini yalanlayanlara yazıklar olsun. Kim onları severse Allah da onları sever". Hz. Peygamber dedi ki: "Kıyamet gününde onlara dört şeyde şefaathçiyim: Dünya ehli günahla geldiği zaman benim zürriyetime ikram ediciyim ve onların ihtiyaçlarını gidericiyim, onların işleri için çalışırım, onları kalp ve dille severim".

Gelelim konumuza. Bu mukaddimenin yazılması, âyet-i kerime ve hadis-i şeriflerin

5

kaydedilmesinin sebebi şudur: Malatya ahalisinden, gurbetteki bir adam olan Seyyid Abbas bin Seyyid Hüseyin bin Seyyid Abbas bin Seyyid Mustafa bin Seyyid Hüseyin bin Seyyid Dervîş Teslîm, hicrî 1302 yılının Rebîülâhiri'nde kutsal Kербela'ya geldi. Dervîş Teslîm'e ve Dede Ahmed'e müntesiptir. Muhakkak ki Dede Ahmed'in soyu; Şücâ (cesaretli), Hümâm (gayretli, himmet sahibi, aslan), Esed (aslan), Zırgâm (aslan),

6

Kербelâ vakasında şehit olmuş efendimiz Abbâs bin, doğunun ve batının imamı, Leys bin Gâlib, bütün galiplere galip ve bütün taliplere matlup, müminlerin emiri Ali ibni Ebî Tâlib (selam üzerine olsun) bin Abdulmuttalib bin Hâşim bin Abdimenâf, bin Kusayy bin Kilâb bin Merre bin Ka'b bin Leviyy bin Gâlib bin Fihri bin Mâlik bin en-Nazr bin Kinâne bin Huzeyme bin Müdrike bin İlyâs bin Muzar bin Nizâr bin Ma'd bin Adnân bin Ziyâde bin Kaydâr ibni İsmâil bin İbrâhim bin Elhemlî bin Salamân bin e'n-Nebbet bin Cemel bin Kaydâr bin İsmâil bin İbrâhim (selam üzerine olsun) ibni Târuh bin Nâhûz bin Şâruğ bin Ergû ibni Fâliğ bin Âbir (selam üzerine olsun) ibni Şâluh ibni

7

Erfahşed ibni Sâm bin Nûh (selam üzerine olsun) bin e'l-Melik bin Metû Şânih ibni Ahnevah (selam üzerine olsun) bin Elyâzer bin Mehlâ bin Seyl Kaynân bin Enûş

bin Şît ibni âlemlerin Rabbinin halifesi, Fıtratullah (Allah'ın insanda yarattığı ortak dini inanç), Safî (saf, temiz) Âdem'e (selam ikisinin üzerine olsun) dayanır. Muhakkak ki adı geçen Seyyid Abbas'tan Dervîş Teslîm ve Dede Ahmed'e kadar olan bu nesebin şöhretine (yaygınlığına) şahadet edildi. Dede Ahmed'in nesebinin şöhreti (yaygınlığı), Abbas bin Ali bin Ebû Tâlib'e (selam üzerine olsun) kadardır. Onların hepsi Malatyalı bir ahalidir. Onlara yakın olan herkes, onların şahadetinin güvenilir olduğunu bilir ve adaletlerine güvenir. Ve onlar Molla Muhammed, Hasan, Yusuf ve Ali'dir. Muhakkak ki onun nesebinin ve akrabalık bağlarının ulaştığı yeri orada (şecerename) bizzat (eliyle) gösterdi. Dervîş Teslîm Dede Ahmed'e, Dede Ahmed

8

Abbâs'a, Abbâs Ali'ye (selam üzerine olsun) mensuptur. Muhakkak ki biz burada mezkur olanları zikretmeyi de sevdik. Onlardan, Dervîş Teslîm bin Dervîş Kalender bin Dervîş Hâşim bin Dervîş Humeyn bin Dervîş Şeyh Yûsuf ibni Dervîş Musa bin Dervîş Muhammed bin Dervîş Şemseddîn ibni Dervîş Hacı Mahmûd bin Şeyh Musa bin Şeyh Ömer bin Şeyh Hasan bin Şeyh Umrân bin Şeyh Hüseyin bin Şeyh Ahmed bin Şeyh Hüseyin bin Şeyh Hasan bin Şeyh Muhammed bin Şeyh Kâsım bin Şeyh Abdullâh bin Şeyh İsmâil bin Şeyh Mâlik bin Şeyh Gıyâseddîn bin Şeyh Fazlullâh bin Şeyh Tâceddîn bin Şeyh Halîl bin Şeyh İmâdeddîn bin Şeyh Âmir bin Fazl bin Şemseddîn bin Şeyh Dede Ahmed, bu varakta daha önce zikredildiği üzere Abbas bin Ali'ye mensupturlar.

9

Bunun yazılması, kendisinden razı olunmuş seçkin nebinin (övgülerin en güzeli onun üzerine olsun) hicretinden sonra 1302 yılının Rebiülâhîr ayında oldu. (Ocak/Şubat 1885)

Ne güzel yazı! Varağın aslına uygun. Gani Allah'a muhtaç olan bendeniz Seyyid Ali Nakîbzâde ibni merhûm Seyyid Muhsin Nakîb Efendi.

Mühür: 'Alî. 1300.

Ne güzel yazı! Onları yazanın varağının aslına uygun. Bendeniz, Allah'a muhtaç, Seyyid Abbâs ibni'l-Hâcî e's-Seyyid Muhammed Takiyyüddîn Dede.

Mühür: e's-Seyyid 'Abbâs Fâzîl.



Ne güzel yazı! Onları yazanın varağının aslına uygun. Bendeniz, Allah'a muhtaç, Hz. Hüseyin Tekkesi'nin postnişini Hacı Seyyid Muhammed Takiyyüddin Dede. Hicri 1330. (1911/1912).

Mühür: e's-Seyyid Muhammed Taqiyyü'd-din. 1292.

Der-kenār: e's-Seyyid 'Abbās şāhibü'l-varağalar olan ve hem Hüseyin ve Maḥmūd ve İsmā'īl ve Muhammed ve Muştafā ve Ḥasan ve Rızā pederi olan Seyyid Aḥmed maḥdūmı Seyyid Hüseyin ve Ḥasan ve Kerbelā.

**Ek-9: Hicri Rebiülâhir 1302 (miladi Ocak/Şubat 1885) Tarihli Şecerenâme'nin Transkripsiyonlu Metni**

1

Bismillahirrahmānirrahīm

e'l-Ḥamdü lillāhi'llezī menne 'aleynā bi-elbābi vā'iyeti ve efkārī şākibeti şāfiyeti. Nüşāhidu bihā āşāre şun' ihi fi maḥlūkātihi. Ve nuṭālī' u mā min-beşseti'l-efḍaleti fi arzihî ve semāvātihi. Ve neşkürü mā menāḥa bihi zürriyyete Âdeme 'aleyhi's-sellem mine'l-menāyihi'l-celīleti ve vehebehüm mine'l-hibāti'l-cezīleti.

2

Fe-lehü'l-ḥamdü keşīran ve lehü'l-minnü 'azīzan.

Ve's-şalātu ve's-sellem 'alā-men ḥafaḳat bi'n-naşri a'lāmuhu ve naṭaḳat bi'l-ḥikmeti aḥkāmuhu ma'denü'l-'ilm ve'l-feşāḫati ve'l-keremi ve's-semāḫati Muhammed ḥātemü'r-risāleti ve münhicü's-sübül ve zekiyyü'l-ḳavl ve marziyyu'l-'amel ve 'alā-ālihi ellezīne kânū envāren fi-küllü şāmiḥun ve'l-erḫāmi'l-muṭaḫharati elletī şerefuhā bāziḥun. Ve 'alā-aşḫābihi ḳadetü'l-ceḫāfilî ve ehlü't-terāviḫ ve'n-nevāfil. Ḳala'llāhu sübhānehu ve te'ālā 'azze min ḳā'ilin: Yā eyyühe'n-nāsü! İnnā ḫalaḳnāküm min zekerin ve ünsā ve ca'alnāküm şu'üben ve ḳabā'ile li-te'ārafü'. Ve ḳāle Reşulullāh

3

şalla'llāhu 'aleyhi ve ālihi: Le-vücübun tevcibihim bi'l-iclālî ve'l-i'zāmî ve'l-iḫrāmî. Kemā vuziḫa fihi'l-bürhān ve dülle 'aleyhi'l-Ḳur'ān ve'l-eḫādiş. Ve keyfe: Lā-vehme ḫayretün Allāhu elletī aḫtārehā ve's-şafvetü elletî ictebāhā ve irtezhā ve rafa'a fi'l-bilādî ve'l-'abā nüre menārihā. Ḳala'llāhu sübhānehu

ve te'ālā: *Ḳul lā es'elüküm 'aleyhi ecran ille'l-meveddete fi'l-ḳurbā. Ve ḳāle Resūlu'llāh şalla'llāhu 'aleyhi ve ālihī: Mişlü ehli beytī ke-mişli sefinetin Nūhın men rekibehā neciye ve men te'aḥḥara 'anhā ğariḳa. Ḳāle şalla'llāhu 'aleyhi ve ālihī ve sellem: Küllü ḥasebin ve nesebin yenḳaṭi' u yevme'l-ḳıyā[meti] illā ḥasebī ve nesebī*

4

Ve kāne Reşulu'llāh şalla'llāhu 'aleyhi ve ālihī yeḳülü: Küllü nebiyyin ümmira yentemüne ilā aşabetihim illā veledi Fāṭimate fe-innī ene ebūhüm ve 'aşabetühüm ḥulikū' min ṭynetī. Veylün li'l-mükezzibīne bi-fazlihim. Men eḥabbehüm feḳad eḥabba'llāhu. Ve ḳāle şalla'llāhu 'aleyhi ve ālihī: Erba' atün ene şefi' un lehüm yevme'l-ḳıyāmeti ve lev cā'ū' bi-zünübün ehlü'd-dünyā e'l-mükrimun li-zürriyyeti ve'l-ḳāḍıyyun lehüm ḥavā'icühüm ve's-sā'ıyyun lehüm fi umūrihim ve'l-muḥıbbun lehüm bi-ḳalbi ve lisāni. Ammā ba'd. Fe'l-muḳteziyyu li-taḥriri hāzihi'l-muḳaddemātü ve'l-ġaražu min-tenmīḳin zi'l-aḥbāri

5

ve'l-āyāti hüve ennehu ḳad ḥazara Kerbelā e'l-müşerreffe fi şehri Rebī'i's-şāni fi seneti işneyne ve şelāşemi'eti ba'de'l-elf mine'l-hicreti'n-nebeviyyeti'l-Muştafeviyyeti recülün ğaribü'd-diyār min ehāliyyi Malāṭıyye ismuhu Seyyid 'Abbās bin Seyyid Hüseyin bin Seyyid 'Abbās bin e's-Seyyid Muştafa bin e's-Seyyid Hüseyin bin Seyyid Derviş Teslīm. Ve Derviş Teslīm yentesibu ilā Dede Aḥmed. Ve inne Dede Aḥmed yentesibu ilā e's-Şücā' e'l-Hümām ve'l-Esed e'z-Zırgām e's-Şehid

6

fi vaḳ'ati't-taff seyyidunā e'l-'Abbās bin İmāmu'l-meşāriḳ ve'l-meġārib leysün benī ğālib ğālibun külli ğālibin ve maṭlūbun külli ṭālibin emirü'l-mü'minīn 'Aliyyu ibni Ebī Ṭālib 'aleyhi sellem bin 'Abdi'l-muṭṭalib bin Hāşim bin 'Abdimenāf bin Ḳuşayy bin Kilāb bin Merre bin Ka'b bin Leviyy bin Ğālib bin Fıhr bin Mālik bin e'n-Naẓr bin Kināneti bin Ḥuzeymeti bin Müdriketi bin İlyās bin Muẓar bin Nizār bin Ma'd bin 'Adnān bin Ziyāde bin Ḳaydār ibni İsmā'il bin İbrāhım bin Elhemli' bin Salāmān bin e'n-Nebbet bin Cemel bin Ḳaydār bin İsmā'il bin İbrāhım 'aleyhi's-selām ibni Tāruḥ bin Nāḥūz bin Şārūġ bin Ergū ibni Fāliġ bin 'Ābir 'aleyhi sellem ibni Şāluḥ ibni

7

Erfahşed ibni Sām bin Nūh ‘aleyhi sellem bin e’l-Melik bin Metū Şāniḥ ibni Aḥnevaḥ ‘aleyhi sellem bin Elyāzer bin Mehlā bin Seyl Ḳaynān bin Enūş bin Şīt ibni Ādem ‘aleyhimā sellem ḫalifetū Rabbi’l-‘ālemīn fıtratu’llāhi’ş-şafıyyi. Ve ḳad şühıde li’s-Seyyid ‘Abbās e’l-merḳūm bi-şöhreti hāzıhi’n-nesebeti ilā Dervīş Teslīm ilā Dede Aḥmed. Ve şöhretü nesebeti Dede Aḥmed ile’l-‘Abbās bin ‘Aliyyi bin Ebī Ṭālib ‘aleyhi’s-sellem cemā’atūn min-ehli Malāṭıyye mā yaḳrubu minhā mimmen hüve ve muṭṭalı‘ un mevşūḳe bi-şehādetihim ve mu‘ temedun ‘alā ‘adāletihim ve hüm Mollā Muḫammed ve Ḥasan ve Yūsuf ve ‘Aliyyun. Ve ḳad azhere bi-yedihi fıhā ittisāle nesebetihi ve rıḳḳatıhi. Dervīş Teslīm bi’l-mensüb ilā Dede Aḥmed e’l-mensüb

8

ile’l-‘Abbās bin ‘Aliyyi ‘aleyhi’s-sellem. Ve ḳad eḫabbebnā zıkre zālıke kemā hüve mezkūrun hünāke ve fıhā Dervīş Teslīm bin Dervīş Ḳalender bin Dervīş Hāşim bin Dervīş Ḥumeyn bin Dervīş Şeyḫ Yūsuf ibni Dervīş Mūsā bin Dervīş Muḫammed bin Dervīş Şemsi’d-dīn ibni Dervīş Ḥācī Maḫmūd bin Şeyḫ Mūsā bin e’ş-Şeyḫ ‘Ömer bin e’ş-Şeyḫ Ḥasan bin Şeyḫ ‘Umrān bin Şeyḫ Ḥüseyn bin Şeyḫ Aḥmed bin Şeyḫ Ḥüseyn bin Şeyḫ Ḥasan bin Şeyḫ Muḫammed bin Şeyḫ Ḳasım bin Şeyḫ ‘Abdi’llāh bin Şeyḫ İsmā‘ıl bin Şeyḫ Mālik bin Şeyḫ Ğıyāşı’d-dīn bin Şeyḫ Fazlı’llāh bin Şeyḫ Tāci’d-dīn bin Şeyḫ Ḥalīl bin Şeyḫ ‘İmādi’d-dīn bin Şeyḫ ‘Āmir bin Fazl bin Şemsi’d-dīn bin Şeyḫ Dede Aḥmed e’l-mensüb ile’l-‘Abbās bin ‘Aliyyi kemā hüve mezkūrun

9

fı-tilke’l-varaḳati. Ve kāne taḫrīru zālıke fı-şehri Rebī‘i’ş-şāni fı-seneti işneyn ve şelāşemi’eti ba‘de’l-elf mine’l-hicreti’n-nebeviyyeti’l-murtaḫaviyyeti ‘aleyhi efdalı’ş-şalāt ve’t-taḫıyyāt. Sene 1302.

Ni‘me’s-sevād! Muṭābıḳun li-aşlı’l-varaḳatıhi. Ve ene’l-faḳīr ila’llāhi’l-Ġanı e’s-Seyyid ‘Alī Naḳībzbāde ibni’l-merḫūm e’s-Seyyid Muḫsin Naḳīb Efendi.

Mühür: ‘Alī. 1300.

Ni‘me’s-sevād! Muṭābıḳun li-aşlı’l-varaḳatıhi’l-muvarrı[ıḳ]ihim. ve ene’l-faḳīru [ila]’llāh e’s-Seyyid ‘Abbās ibni’l-Ḥācī e’s-Seyyid Muḫammed Taḳıyyi’d-dīn Dede.

Mühür: e's-Seyyid 'Abbās Fāzıl.

Ni' me's-sevād! Muṭābıqun li-aşli'l-varaḳatıhi'l-muvarrıkihim. 1330 mine'l-hicreti. Ve ene'l-faḳıru ila'llāh püst-nişin-i āsitāne-i ḥazret-i Şāh-ı Şehid-i Kerbelā e'l-Hāc e's-Seyyid Muḥammed Taḳıyyü'd-dīn Dede.

Mühür: e's-Seyyid Muḥammed Taḳıyyü'd-dīn. 1292.

Der-kenār: e's-Seyyid 'Abbās şāhibü'l-varaḳalar olan ve hem Hüseyn ve Maḥmūd ve İsmā'ıl ve Muḥammed ve Muştafā ve Ḥasan ve Rızā pederi olan Seyyid Aḥmed maḥdümü Seyyid Hüseyn ve Ḥasan ve Kerbelā.

**Ek-10: Hicri 1206/1207 (miladi 1791-1792) Tarihli İcazetnâme'nin Fotoğrafları**

*Ek-10.1*



Ek-10.2

لنسطر ونبهر تحت يات  
وافي هدايت ان لو اسنفا مواعلي الطيقه  
لا سفينا هم ماء غدا مدلوليلو  
النبيو الشريعه اقوالى والطريقه افعال  
مقتضاه سبله پيران طريقه و مراد  
راهي حقيقت او ندرت ارض ماه ندينه  
منقاد وسوز لرينه مطبع اولنذ ما  
هر وجهيلد مخالفه بولن مسدود  
ايدوب اقوال و افعال رينه تابع اولمق  
طريقه موجبه فرض غير وعين فرض  
بالمك ايجون فاعله حسنه وقوانين  
مستحينه بالفعل السيد حسين خليفه  
نصل شيخ احمدده اولاد تسليم ابدال  
بن سيد مصطفى امام حسين ولي  
در كاهنده كلوب و زيارت ايدوب

وحاکی بکناش ولی قدس سره العزیز  
 تکیه سنده اولنا ارکانی اوزره<sup>خلیفه</sup>  
 قرانی قانیدب وقرانی باب الله حیر<sup>رعنا</sup>  
 وشناسندک الوب یوزمی اقلو الی اچوق  
 کناهی عفو باله سین معلوم اولند کرکن انده  
 اولاده مریدانه با اخلاص و محبانه با<sup>ص</sup>اختصاص  
 ومومنانه پاک دین و مخلصانه یا ایف<sup>س</sup>  
 ارباب طریقت و مرشدین حضرت زینب  
 حضور موفور لازم الحبور لوی صوب کورن  
 عشق و نیارده صنکره انهای درویش<sup>نه</sup>  
 و ابناء فقیرانه بودر که اول جانبند<sup>اولاده</sup>  
 قدوة المشایخ الکرام زین الصلحاء<sup>الغضام</sup>



Ek-10.4

وابناء فقيوانه بودرکه اولجانبد اولاده  
قدوة المشايخ الكرام زبدة الصلحاء العظام  
خليفه السيد حسين بن سيد مصطفى حق  
زائنه پیراه طریقت اولاندر و مرشداه  
راه حقیقت و اوچاق صاحب لری المقلده  
گورکد که مرید محبت اولاندر اوچاق لری  
بلوب و نفسند اصلا بروجهیل حجاب  
گوسترمبه سیز پیراه و مرشداه و اجاق  
رضا الویر الهمکتوره سیز و الوطرفه اولاده  
مومن قره داش لرو مومن انا لر سید  
انقباد ابد سیز و کندینه انقباد ابد  
محمد و علی به انقباد ابد سید و یار محمد  
دده حیدر نکه اول نونه ۱۲۷ تکیه نشین امام علی  
دده محمد العفوف  
سید دلیل دده خلیف  
نکه نشین امام علی  
سید محمد

**Ek-11: Hicri 20 Rebülâhir 1207 (miladi 5 Aralık 1792) Tarihli Şecerenâme'nin Fotoğrafları**

*Ek-11.1*





Ek-11.2



Ek-11.3





Ek-12: Hicri 24 Cemâziyelâhir 1232 (miladi 11 Mayıs 1817) Tarihli İcâzetnâme'nin Fotoğrafları

Ek-12.1





Ek-12.2

الدفقاد باسم الله تعالى والذبح شاق عن نواله قال الله **بسم الله الرحمن الرحيم** من لم يرجع  
 عنه فاستحق اول ما قبل بالانعام بقدر الله تعالى وقدره **بسم الله الرحمن الرحيم** من لم يرجع  
 بفساد ولم يرجع على يديه فالبحر من البحر العريض فالطيب والغيرق وان تمت النفس القوية بالانعام  
 وبجني النفس لطفة بالنزوات ثم سرق بالذوات اسماء البات والمرب على ذات وقيل حفظ  
 الحقوق بيزل الوصي وانقاعة بقليل الدنيا عن كثيرها فان قيل المني غير من كثير العتي يقول  
 الله تعالى جزاء له وعلم قوله من عمل صالحا من ذكرا او انثى فهو مؤمن فلننجيه حياة طيبة  
 في الحياة الدنيا هو انقاعة وجب الجوع وبمض الاشباع وعزك العلوه والنزوع وحسن التناجعة  
 في الحيات والجهتهاد في الاستطاب الماطلعات ثم سرق في صوف البداء وانفصل من عزين  
 منان وانصوب وانفصل من المشاء من حقيقت النفس والفتاء **بسم الله الرحمن الرحيم** حادرم الفقرا والفقير  
 فطب العارفين زهر الوصلين **سلام على من آمن بالله واليوم الآخر** من آمن بالله واليوم الآخر  
 كما شهد شيخ ابوالوفا اولادك شيخ حسناني نام فترده واقم سيد شيخ احمد رده زاوي سيلي  
 اولادك من سيد قاهر حليفه ادم الله عمره وبركانه السارة زيد نوحه كالقبلي والواجي  
 جمع اعماله حاله وقال اجزاه المظلة التي يجلس على التجارة يصل الصلاة المفروضة  
 ويقيم الزكاة الواجبات عليه ويحج البيت من استطاع اليه سبيك ويصوم شهر رمضان ويحرم  
 الفساق والفسادين ويجهد المهد والتوبة بعد التلقين **بسم الله الرحمن الرحيم** ولباس الحرقة وروى الله له  
 واصناف الخلايق والسلمين باجره والقرص من شعور الثابتين ولباس الحرقة وروى الله له  
 وشغل السراج ورفع الزميل بالتهليل والتليل وبعد ذلك تفاوت العجز من حقيقة النفس  
 المتصل الى اشرف ان نام اصالح القبوله وافقوا والكبره حليفه زمان **سلام على من آمن بالله واليوم الآخر**  
 كنهه شيخه كسدي وده بابا ادم الله عمره **بعد ذلك ان تفاوت** من حقيقت النسب انصلي الى  
 اشرف الانام اصالح امضها وافقوا والكبره والنسب شيخ ان زمان صاحب التجارة قطب الكبره  
 مالك علم القبايل **وسرقه حق القبايل وهو القبايل حادرم الفقير والسالكين السيد الشيخ**  
**فقر الله ادم الله عمره وسكانه وبعد ذلك ان تفاوت الشيخ عبد الخلف افقر** رحمه الله  
 عليه رحمه واسع **وبعد ذلك ان تفاوت للمناجعة السيد الشيخ كزاش افقر** رحمه الله عليه  
 رحمه واسع **وبعد ذلك ان تفاوت الشيخ الحاج فحق الله افقر** رحمه الله عليه رحمه واسع  
 نود الله سرقه **وبعد ذلك ان تفاوت الشيخ علي افقر** رحمه الله نود الله سرقه **وبعد ذلك**  
**ان تفاوت الشيخ بالوان افقر** رحمه الله عليه رحمه واسع **وبعد ذلك ان تفاوت**  
**اشهداه الشيخ عبد انقاد افقر** رحمه الله عليه نود الله سرقه **وبعد ذلك ان تفاوت**  
**الشيخ مهران افقر** رحمه الله عليه **وبعد ذلك ان تفاوت الشيخ فالفقار افقر** رحمه الله عليه  
**وبعد ذلك ان تفاوت الشيخ بكى افقر** رحمه الله عليه رحمه واسع **نود الله سرقه**  
**وبعد ذلك ان تفاوت الشيخ قاسم افقر** رحمه الله عليه **وبعد ذلك ان تفاوت**  
**افقر** رحمه الله عليه **وبعد ذلك ان تفاوت الشيخ بكاش افقر** رحمه الله عليه **وبعد ذلك**  
**تفاوت الشيخ فخر افقر** رحمه الله عليه **وبعد ذلك ان تفاوت الشيخ مرسل بالمراد افقر** رحمه الله  
 عليه **وبعد ذلك ان تفاوت الشيخ مرسل بالمراد افقر** رحمه الله عليه

Ek-12.3

عليه ربه واسعه وبعد ذلك ان توارثت للمناجعة اسبحة اربع مجاميع اقول رحمه الله عليه  
 ربه واسعه وبعد ذلك ان توارثت اسبحة الخاتم فيض الله افقر رحمه الله عليه وهذه ربه واسعه  
 توارثت اسبحة سرفه وبعد ذلك ان توارثت اسبحة على افقر رحمه الله توارثت سرفه وبعد ذلك ان  
 ان توارثت اسبحة بالذوات افقر رحمه الله عليه وهذه ربه واسعه وبعد ذلك ان توارثت  
 اشهره اسبحة عبد القادر افقر رحمه الله عليه لتوارثت سرفه وبعد ذلك ان توارثت  
 اسبحة مدين افقر رحمه الله عليه وبعد ذلك ان توارثت اسبحة ذلقات افقر رحمه الله عليه  
 وبعد ذلك ان توارثت اسبحة بيضا افقر رحمه الله عليه وهذه ربه واسعه لتوارثت سرفه  
 وبعد ذلك ان توارثت اسبحة فاسم افقر رحمه الله عليه وبعد ذلك ان توارثت اسبحة  
 افقر رحمه الله عليه وبعد ذلك ان توارثت اسبحة كاشي افقر رحمه الله عليه وبعد ذلك ان  
 توارثت اسبحة قلدر افقر رحمه الله عليه وبعد ذلك ان توارثت اسبحة مسر باله افقر رحمه الله  
 عليه وبعد ذلك ان توارثت اسبحة شفي وعال افقر رحمه الله عليه وبعد ذلك ان توارثت  
 اسبحة بخام افقر رحمه الله عليه وبعد ذلك ان توارثت اسبحة بيضا افقر رحمه الله عليه  
 وبعد ذلك ان توارثت اسبحة حمراء افقر رحمه الله عليه وبعد ذلك ان توارثت اسبحة  
 افقر رحمه الله عليه وبعد ذلك ان توارثت اسبحة كاشي افقر رحمه الله عليه وبعد  
 ذلك ان توارثت اسبحة حلال المسطحة رحمه الله عليه لتوارثت سرفه وبعد ذلك ان توارثت  
 اسبحة سندان الابدان صاحب البر البرين باله اسبحة قديم السن وبعد ذلك ان توارثت  
 اسبحة مسر باله افقر رحمه الله سرفه وبعد ذلك ان توارثت اسبحة حمراء افقر رحمه الله عليه  
 من ولده السائق والتاسلوا الخايم الى رحمة الله من سلطان الكرم مكل شيخي اسبحة  
 قطيعا صاحب علم لدق الحاج كاشي وفيه اسبحة قديم السن اعني والي ابن سلطان ابراهيم  
 ثاني ابنه سلطان موسى الثاني ابن سلطان ابراهيم مكرم الخطيب الامام موسى كاشي ابن الامام جعفر  
 صادق ابن الامام محمد باقر ابن الامام زين العابدين ابن الامام سيب ابن الامام علي كاشي  
 وجهه فتح ابواب فتحا قريبا في طريق السائق الحاج كاشي وفي مشرته سلطان حويجة احمد  
 ليه رحمه الله عليه ابن محمد اعني ابن الامام علي في طريق السائق حويجة احمد ليه رحمه الله  
 الامام علي بن موسى رضا ومشرته الامام موسى كاشي ومشرته الامام جعفر صادق ومشرته  
 الامام محمد باقر ومشرته الامام زين العابدين ومشرته الامام سيب ومشرته الامام علي كاشي  
 وجهه ومشرته مشرته سلطان فخر كائنات ومفر موهودات محمد المسوق صلوة عليه اجمعين  
 ومشرته جواد ابن ابن ومشرته باي عبادت العالمين من هلاله وعمر نواله تمت بعون  
 الله فالسبب خير كتاب وهو جيب تشره خطاي اولدنه جده عزيم سلطان اعلم  
 اذ وبهرمان اعاشقان لم ين في مشرته شمسكو الطاجي كاشي وفي قدره اسبحة اعني  
 والي حيدر زلفي طريق عليه مشروطه ذالكون من طيه مضا فاته ساذ نايمين كاشي  
 شيخ البو الوفا اولدنه شيخ هسلي نام قرينه ده واقوسند شيخ احمد دده ذالكون اولد  
 كرامته سيد جعفر طريقه اولياي قبول ابي قب بيه صفره وجرعي وسك شفيغ واذر اهاد  
 وملت صراغ مضا ناله مضا ناله اولدنه ودره الوردية

Ek-12.4





Ek-13: Hicri 20 Rebûlevvel 1258 (miladi 1 Mayıs 1842) Tarihli Şecerenâme'nin Fotoğrafları

Ek-13.1





Ek-13.2



Ek-13.3



Ek-13.4



Ek-13.5





Ek-13.6



Ek-13.7



Ek-14: Hicri Rebûlâhir 1302 (miladi Ocak/Şubat 1885) Tarihli Şecerenâme'nin Fotoğrafları

Ek-14.1



## Ek-14.2





Ek-14.3



Ek-14.4



Ek-14.5



Ek-14.6





Ek-14.7



Ek-14.8



Ek-14.9



Ek-14.10

